

MEERKONTAKT

PROTESTANTSE GEMEENTE
BADHOEVEDORP-LIJNDEN

38^{ste} jaargang, nr. 01.
3 februari 2025.



Tussen de tijden.

Mensen, u en ik, we leven tussen de tijden.
Een gaan en komen, waarbij het één voorwaarde is voor het ander.
Want je kunt pas ergens komen, als je eerst bent gegaan.
Onze eerste reactie bij die confrontatie is meestal negatief.
We hebben iets tegen veranderingen; ze maken ons onzeker.
Je weet wat je hebt en meestal niet wat je zult krijgen.
Niettemin moeten we allemaal in ons leven regelmatig afscheid nemen
Het is verbazingwekkend te merken, hoe groot de verschillen van beleving ook hier kunnen zijn.
Als we dan al verdriet hebben, komt dat veelal doordat we gaan, maar (nog) niet zijn gekomen.
We leven nu eenmaal tussen de tijden.

Het is nog niet zo lang geleden, dat een op macht beluste regeringsleider het woord “Lebensraum” gebruikte en het buurland binnenviel, omdat die mensen de taal van zijn land spraken. Ook toen waren er mensen, die daar tot op zekere hoogte begrip voor hadden en een vredesakkoord met hem sloten. Op macht beluste mensen laten zich echter door niets en niemand tegenhouden. Het werd een wereldwijd conflict dat aan ongeveer twintig miljoen mensen het leven kostte. De Nederlanders onder hen gedenken we terecht op een bepaalde dag in het jaar. De vraag blijft echter recht overeind, of we er iets van geleerd hebben.

Hoewel niet verbaasd, voel ik mij machteloos, vooral als ik zie hoe zich christen noemende mensen het over ons land – onze wereld – hebben en daar pure nationalistische gedachten bij hebben, daarbij een grote groep herkenbare mensen stigmatiseren en hen bij voorbaat alles wat fout gaat, in de schoenen schuiven. En ook nu zijn er mensen, die met op macht beluste leiders vrede willen sluiten.
“Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee” (Lied 978).
Als ik aan mijn kinderen en kleinkinderen denk, dan schieten mijn ogen vol...

We leven nu eenmaal tussen de tijden.
Wat ons rest is in relatie met onze Heer daar zin aan te geven.
Totdat ook wij gaan, om ergens anders te komen...
Gezegend jaar toegewenst, kome wat komt.

Kick Koldewijn.



DIENSTEN



PELGRIMSKERK

Zondag 02 feb	10.00 uur Collecten	Ds. E. Jansen 1. Werelddiaconaat (Ethiopië).	(Mijdrecht). 2. Kerk.
Zondag 09 feb	10.00 uur Collecten	Mw. E. Koster 1. Noodhulp Israël & Gaza.	(Haarlem) SCHOOLKERKDIENT. 2. Kerk.
<i>De Meerwende</i>	10.30 uur	Pastor D. Vollmuller	(Aalsmeer).
Zondag 16 feb	10.00 uur Collecten	Ds. R.J. Bakker 1. Diaconie.	(A'dam). 2. Kerk.
Zondag 23 feb	10.00 uur Collecten	Ds. E. Versloot 1. Diaconie.	(Mijdrecht). 2. Kerk.
Zondag 02 mrt	10.00 uur Collecten	Ds. A. Molendijk 1. Diaconie.	(Heemstede). 2. Kerk.
Zondag 09 mrt	10.00 uur Collecten	Ds. R. Visser 1. Veertigdagen project.	(Rhenen) 1 ^e zondag veertigdagentijd. Biddag voor gewas & arbeid. 2. Kerk.

AUTORIJDIENTST

De bedoeling is dat u (als *belanghebbende*) zelf de chauffeur belt. Graag enkele dagen voor de gewenste zondag, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. Uiteraard verwelkomen we uitbreiding van het aantal chauffeurs!
Tineke Vasmel.

Datum	Naam
02 feb	Fam. K. Gijzenberg
09 feb	Fam. A. Kamer
16 feb	Mw. T. Vasmel
23 feb	Fam. F. Dekker
02 mrt	Fam. K. Gijzenberg
09 mrt	Fam. A. Kamer

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE



0812	Mw. E. de Jong.
1512	Mw. P. Verhoef-Hendriks.
2212	Mw. P.G.M. Koetsier-Wisman.
2912	Dhr. A.J. Bosch.
0501	Mw. B.A. van Tol.
1201	Dhr. A.J.T. den Arend.
1901	Mw. A.J. Dees-Prevo.

BEDANKT

Dank voor de bloemen van onze gemeente. Ik vond het heel fijn deze te krijgen en heb er erg van genoten. Hartelijke groeten, mw. E. de Jong-Hogenhout.

Zondag 12 januari werd ik aangenaam verrast met de bloemen uit de kerk. Mijn herstel na een knieoperatie voorloopt voorspoedig, maar zal nog wat tijd gaan

kosten. Ik dank u voor alle lieve en meelevende berichten en hoop u allen weer snel te mogen ontmoeten. Harry den Arend

Bedankt voor de bloemen uit de kerk, ik was er heel blij mee. Ze kwamen precies op een moment dat ik erg verdrietig was, dus heel hartelijke bedankt! Barbara van Tol.

IN MEMORIAM E.J. (BERT) MEBIUS.

Vrijdag 27 december 2024 hebben zijn naasten, omringd door vrienden, bekenden en een tiental leden van onze kerk afscheid genomen van Bert Mebius.

Bert was het tweede kind van een Gronings gezin dat negen kinderen telde. Hij huwde Ineke van der Gaag, samen kregen zij vier kinderen, Jaco, Petra, Wybe en Reina. Die schonken hun zes kleinkinderen. Het gezin Mebius kwam naar Badhoevedorp en woonde eerst aan de Einsteinlaan en daarna lange tijd aan het Celsiusplantsoen. Bert heeft zijn beroepsleven gewijd aan de octrooibeschermer van bedrijven

Een vriendelijke man, die nog vele jaren zonder Ineke -zij overleed meer dan twintig jaar geleden– moedig, levend in de schaduw van het licht, onder ons en met ons was. Berustend, maar niet defaitistisch, eigenlijk altijd gevoed door geloof, hoop en liefde. Een warm mens, die een zorgplicht voelde ten opzichte van zijn familie, maar ook iemand die maatschappelijk stelling kon nemen en verantwoordelijkheid op zich nam. Hij vertelde graag, maar liet anderen in hun waarde. Doelgericht en tegelijk bescheiden, bescheiden op de voorgrond, zoals zijn kinderen hem typeren.

Van grote betekenis was voor hem ook de lange vriendschap met zijn buurjongen Michael Kuikman, en Loe van Meeteren die hem de laatste tijd met zorg omringde.

Hij blijft in veler herinnering en moge God hem vasthouden in de palm van Zijn hand. Paul Boersma.

IN MEMORIAM G.E.J. (GUUS) VARKEVISSER 20 JANUARI 1938-1 JANUARI 2025.

Na een kort ziekbed is Guus Varkevisser op 1 januari jl. in het bijzijn van zijn vrouw Annie overleden. Hij had nog genoeg plannen, maar het lichaam was op.

Guus Varkevisser werd geboren in Noordwijk. Daar bracht hij zijn jonge jaren door. Hij werd politieagent in Haarlem. Zijn indrukwekkende gestalte kwam goed van pas in zijn werk.

Vijftien september 1967 trouwde hij met Annie. Ze waren elkaars grote liefde. Hun trouwtekst kwam uit Psalm 103: Loof de HEER, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden. Zo hebben Guus en Annie hun leven ook ervaren; ze hebben het samen heel goed gehad.

Guus en Annie waren hervormd en gingen naar de Immanuelkerk in Badhoevedorp. Later maakten hun gezondheidsproblemen het lastig om te blijven komen. Ze waren blij met het bezoek dat ze kregen, van verschillende predikanten, én van Tom Hergreen, die hen trouw bezocht.

Guus was geen man van de harmonie. Hij vond rechtvaardigheid en eerlijkheid belangrijk en hij was rechtlijnig: ja is ja, nee is nee en beloofd is beloofd. Zo had hij het van zijn vader geleerd. Hij maakte zich met die houding niet altijd geliefd. Annie had meer ruimte voor het compromis. Ze waren het soms grondig oneens, maar ze vonden elkaar altijd weer.

Guus stapte over naar de afdeling Beveiliging van de KLM. De luchtvaartmaatschappij groeide snel in die tijd, en veiligheid was een belangrijk onderwerp. Jarenlang is Guus ingezet om grote en kleine veiligheidsproblemen met vliegtuigen, personeel, passagiers en op vliegvelden op te lossen. Op de gekste momenten vloog hij naar het buitenland. Annie wist niet altijd waar hij was en zette haar leven zo goed mogelijk voort in Badhoevedorp.

Nadat Guus met vervroegd pensioen was gegaan, gingen hij en Annie van het leven genieten: ze fietsen heel veel kilometers, gingen op vakantie, bezochten familie en vrienden en Guus deed aan modelfotografie. Ze hadden het goed samen.

Woensdag 8 januari is in kleine kring afscheid van Guus Varkevisser genomen, met een traan en een lach. Dat hij mag rusten in vrede. Mirjam Vermeij.

KERKELIJKE STAND

OVERLEDEN

1612	Dhr. E.J. Mebius	Badhoevedorp.
0101	Dhr. G.E.J. Varkevisser	Badhoevedorp.

VERHUISD BINNEN WIJKGEMEENTE

2711	Mw. D. Slooten-Benamins	naar: Haarlem.
1012	Dhr. J.P. Huisman	
1012	Mw. M.F. Bakker	
2212	Mw. R.S. Gräeve	Santpoort-Noord.
1401	Mw. N. de Kleijn-van Dijk	Meerwende
1501	Mw. A.E. Bac	Meerwende
1501	Dhr. W.P.C. Bac	Meerwende

VERTROKKEN

1612	Dhr. M.R. Schnelle	naar: Amsterdam.
0101	Mw. R.F. Mansvelder	Leiden.
1301	Dhr. W.C.H. Bast	Amsterdam.

Corrigendum: Abusievelijk stond een verkeerd adres bij de familie J.P Poppe-Eijs in vorig Meerkontakt; dit moest zijn: Franklinstraat 101. Excuses voor eventuele verwarring. De redactie.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

ACTIE KERKBALANS

De brieven voor deze jaarlijkse actie, met het verzoek uw toezegging kenbaar te maken, zijn bezorgd. Actie Kerkbalans loopt en mogelijk heeft uw toezegging al haar weg naar ons gevonden. Dank daarvoor. Voor hen die dit nog niet is gelukt, zijn er vier mogelijkheden.

Het kleine briefje “Vrijwillige bijdrage” kunt u voor uw eigen administratie bewaren. Graag ontvangen wij het andere formulier: “**Toezegging Kerkelijke Bijdrage 2025**”.

TOEZEGGING VIA QR CODE

Opnieuw kunt u dit jaar uw toezegging zelf regelen via de QR code op de toezeggingsbrief. Daar vindt u rechtsboven de QR code (een zwart/wit vierkantje, zie voorbeeld). Met uw mobiele telefoon of tablet met camera opent u de QR code, en komt op de beveiligde website van SKG collect van de PKN. Daar staan uw eigen gegevens. Het formulier dat u dan ziet, is identiek aan het papieren formulier. Voordelen:

1. Uw privacy is maximaal gewaarborgd (geen andere ogen zien wat u doneert).
2. U weet zeker dat uw toezegging wordt verwerkt zoals u dit wenst.
3. U krijgt een bevestiging per e-mail (als u dit e-mail gebruikt).

TOEZEGGING OP PAPIER INLEVEREN (INGEVULD & GETEKEND)

Dit kan:

1. In het offerblok in de kerkgang
2. In de brievenbus aan de Roerdompstraat 17A , 1171 HA Badhoevedorp of
3. Door contact op te nemen met onze administrateur, Foeke Dekker; hij komt dan bij u thuis uw toezegging ophalen of samen met u uw QR-code verwerken.

TOEZEGGING VIA E-MAIL

Dit kan:

Door uw gescande (**INGEVULD & GETEKEND**) toezegging te mailen naar: ejpgraeve@hetnet.nl.

OVERMAKEN ZONDER TOEZEGGING

Dit kan:

Door zelf uw bijdrage over te maken op IBAN NL16RABO0373715838, t.n.v. Protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden o.v.v. “Actie Kerkbalans” onder vermelding van het betalingskenmerk in de betaalinstructie onderaan uw toezeggingsformulier.

Het is niet mogelijk via een acceptgiro geld over te maken. Acceptgiro's wordt niet meer gemaakt/verwerkt..

Fiscaal vriendelijk

Als u uw kerk een meerjarige (5> jaar) periodieke gift toezegt, kunt u dit jaarlijks in mindering brengen in uw belastingaangifte. Via deze link: [Modelovereenkomst periodieke gift-Kerkelijke-gemeente 2016 \(1\).pdf](#) kunt u dit formulier oproepen, invullen en ondertekenen.

Voor het opsturen van uw meerjarige periodieke gift gebruikt u het e-mailadres van de penningmeester, Jacob van Gelder: jacobendiana@gmail.com. Door hem worden aanvullende gegevens en zijn handtekening toegevoegd en het ingevulde formulier aan u teruggestuurd. Zijn toegevoegde informatie bewaart u voor uw belastingaangifte.

Als u al een periodieke gift deed in de periode 2021-2024 of in 2025 gaat geven, dan **ook** graag het toezeggingsformulier van Actie Kerkbalans invullen en regelen als bovenbeschreven. Dit helpt ons de komende begroting van uw kerk te maken. **Geef vandaag voor de kerk van morgen!**

PASTORAAT

Nu het vertrek van Mirjam Vermeij wordt het pastorale werk zoveel als mogelijk voortgezet door de pastorale raad en alle pastoraalbezoekers. Bij spoedzaken kunnen wij een beroep doen op een aantal voorgangers uit omliggende gemeenten en een aantal gemeenteleden.

De kerkenraad zoekt naar mogelijkheden om een ambulante predikant voor een aantal uren aan ons te binden. Dit om zowel crisispastoraat als pastorale raad

een goede ondersteuning te geven om het werk in de gemeente op goede wijze doorgang te laten vinden.

Als u contact zoekt met het pastoraat, bel dan naar het telefoonnummer, 06 1993 4279. Geef dit nummer zo nodig door aan uw kinderen en/of familie, zodat ook zij contact met ons kunnen opnemen. Wij zoeken dan een mogelijkheid om u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Ien Moens, Lucie Gijzenberg, Harry den Arend.

KERKENRAAD

De kerkenraad is druk bezig in deze vacaturetijd te zorgen voor vervanging van de predikant. Wij zijn blij te kunnen mededelen dat wij ds. Jan Scheele-Goedhart uit Vijfhuizen bereid hebben gevonden per 1 maart 2025 consulent voor onze gemeente te zijn zolang deze vacant is. Hij zal de kerkenraad adviseren en de vergaderingen bijwonen en toezicht houden op de beroepingsprocedure. Verder zijn wij in gesprek met een ambulante predikant. Als het goed is, kan hij al snel beginnen in onze gemeente, met name voor het pastoraat.

Voor wij de beroepingsprocedure kunnen starten, moet er eerst een nieuw beleidsplan komen. De kerkenraad is het beleidsplan 2025-2030 aan het schrijven met gebruikmaking van de door u op de gemeentevergadering van 29 september jl. ingebrachte ideeën en hoopt dit in februari af te kunnen ronden.

Tien oktober jl. waren er twee bijeenkomsten voor gemeenteleden onder leiding van gemeentebegeleider Lydia Roosendaal om over de toekomst van het

pastoraat te spreken. Doordat er steeds minder vrijwilligers zijn die bezoeken afleggen, zal het pastoraat anders vormgegeven moeten worden en meer in de vorm van 'elkaar ontmoeten' gaan plaatsvinden. Op grond van de ingebrachte ideeën zal Lydia hier een voorstel voor doen. U hoort hier ongetwijfeld meer van.

Zoals ook besproken in de gemeentevergadering, heeft de kerkenraad aan de R.K. parochie voorgesteld -na het opheffen van de Raad van Kerken- de oecumenische diensten in afgeslankte vorm voort te zetten. Beide kerken zullen om het jaar de diensten organiseren. Dit jaar verzorgt de R.K. kerk de diensten in januari en september en volgend jaar zal onze kerk dit doen.

Zondag 19 januari hadden wij een mooie oecumenische viering in de HH Engelbewaarderskerk. Buurtbewoners plaatsen binnenkort twee bijenkasten in de stiltetuin. Mochten bijen overlast geven, worden de kasten verwijderd. Hannie van Driel, scriba.

PREEKVOORZIENING 2026.



Het nieuwe jaar is maar net begonnen of we proberen het preekrooster voor het volgend jaar 2026 alweer ingevuld te krijgen. Ook u of jullie kunnen hierin meedenken welke predikanten je nog eens zou willen horen. Misschien wel een predikant die voor ons nieuw is? Als je namen en evt. e-mail of telefoonnummer wilt doorgeven, is dat altijd prima. Dan ga ik aan de slag om te kijken of we een datum kunnen prikken. Ik hoop dat onze brievenbus de hoeveelheid aanvragen van jullie niet kan verwerken. Preekvoorziening Lia Kooy-den Braber, lia.kooy@hetnet.nl.



BERICHTEN

Als werkgroep zijn wij steeds op zoek naar mooie kunstexposities die onze kerk verrijken en waarvan wij hopen dat u ervan geniet. Voor kunstenaars is het altijd een mooi, maar ook spannend, moment om hun kunst te exposeren.

Voor de komende periode hebben wij al mooie plannen. Wij zouden echter met u als gemeente ook een keer een expositie willen maken. De meeste van u hebben vast wel een schilderij of een kunstwerkje dat u erg mooi vindt. Onze vraag is of u dit kunstwerk drie maanden wilt afstaan om op te hangen in onze ontmoetingsruimte of om de vitrinekasten mee te

vullen? Het zou dan erg leuk zijn als u daarbij nog een persoonlijk verhaaltje heeft wat wij erbij kunnen hangen, maar dit hoeft niet.

Als u mee wilt doen dan kunt u contact opnemen met Bep Dekker of Greet Boersma (greetboersma48@gmail.com). Het is de bedoeling dat we deze expositie in het najaar ophangen.

Een andere vraag is of u in het bezit bent van olifantjes die in de vitrinekast passen en of u die wilt uitlenen? Dan staan ze tijdens de zomermaanden in die kasten. Namens de werkgroep KinK, Greet Boersma.

CANTATEDIENST SLOTERKERK

Zondag 16 februari wordt deze dienst van 16.00-17.00 uur gehouden, Osdorperweg 28, Amsterdam-Sloten. Dan wordt de cantate **Herr streu' in mich des Wortes samen** (TWV1:771a) van G.F. Telemann (1681-1767) ten gehore gebracht. Gerenommeerde musici verlenen hun medewerking, o.a. klavecijnist/organist David

Schlaffke. Hilda Akkerman-de Haan is liturg, toegang gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter dekking van de kosten. Van harte welkom! Voor meer informatie kunt u mij een e-mail sturen: jbaars57.jb@gmail.com. Joke Baars.

CONCERT SLOTERKERK

Zondag 2 maart is er een optreden van pianist Edzo Bos samen met violist Bob van der Ent. Zij spelen werken van Bach, Brahms en Rachmaninov. De

prijs is € 15,-, aanvang 15.00 uur en kinderen hebben gratis toegang. Met vriendelijke groet, Bert Stilma.

PCOB AALSMEER-HAARLEMMERMEER

Donderdag 27 februari is onze ledenmiddag die om 14.30 uur start. Adres: Lijnbaankerk, Gebouw "de Bron", Lijnbaan 5, 1431 CH Aalsmeer. Dit keer vertelt Marieke Meiring over het stiltecentrum op Schiphol.

Stiltecentrum Schiphol

Overdag, zeven dagen per week, zijn medewerkers van het luchthavenpastoraat aanwezig. Iedereen is van harte welkom, ongeacht religieuze of niet-religieuze achtergrond. Groepen, vergezeld van een eigen geestelijke, zijn welkom om de ruimte voor hun dienst te gebruiken.

Luisterend oor

Het is een uniek stukje Schiphol, want op geen andere luchthaven ter wereld vind je achter security een stilleruimte waar man of vrouw, jong of oud, reiziger of medewerker met haar/zijn verhaal terecht kan. De behoefte aan geestelijke ondersteuning onder mensen die vliegen is groot. Daarom heeft Schiphol al sinds 1975 een eigen Luchthavenpastoraat. Momenteel zijn er drie luchthavenpastores: Zij bieden klok rond een luisterend oor en steunen hen die op zoek zijn naar geborgenheid en bezinning. Jenny Alderden, secretaris PCOB Aalsmeer-Haarlemmermeer.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA.

Datum:	Onderwerp(en):	Tijd(stip):
28 jan	Diaconie	20.00 uur.
06 feb	Kerkenraad	20.00 uur



KOPIJ via: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of ons redactieadres: Roerdompstraat 17A (Karavanserai).

Aanleveren: woensdag 26 februari vóór **18.00** uur.

Volgend "MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 7 maart in uw brievenbus.