

MEERKONTAKT

PROTESTANTSE GEMEENTE
BADHOEVEDORP-LIJNDEN

36^{ste} jaargang, nr. 01.
03 februari 2023.



MEDITATIE

‘Elke kerk moet een eigen keuken hebben’, zo kopte Trouw op 19 januari jl. De kop irriteerde mij. Het waren woorden van classispredikant Julia van Rijn (Zuid-Holland). Verderop in het artikel stond nog: ‘Volgens haar [Van Rijn] hebben al aardig wat PKN-kerken een keuken. En bij renovatie is het, vindt zij, een must om er een te creëren.’

Mijn irritatie zat ‘m in het woordje ‘moeten’ en ‘elke kerk’.

We ‘moeten’ namelijk al best veel in de kerk: vluchtelingen opvangen, luisteren naar twintigers en dertigers, eenzame mensen opzoeken, armoede bestrijden, en ook nog creatieve en relevante kerkdiensten houden.

Inhoudelijk kan ik daar in meegaan. Maar wat is het veel en wat zijn het soms moeilijke, ingewikkelde wensen.

En ik heb moeite met het gebruik van ‘elke kerk’. Prima, om in elk kerkgebouw een keuken te plaatsen. Maar denk dan ook aan de bemensing van de keuken. In veel plaatselijke kerken is er nauwelijks personeel. De kerk is namelijk niets anders dan een groep mensen (vrijwilligers, ambtsdragers, betaalde en/of onbetaalde krachten) die het werk in en rond de kerk doen.

Leuk hoor, die wensen van Julia van Rijn. Maar ik mis de realiteitszin in dit verhaal. De wensenlijst van de landelijke kerk wordt steeds langer. Maar vertel ons ook hoe we het doen, in de plaatselijke kerk? Het voelt alsof het werk in de plaatselijke kerk, niet voldoet, alweer niet. Maar zouden we niet af en toe blij mogen zijn met wat er (wel) is? En tevreden zijn met de mensen die er (wel) zijn?

Niet alleen de landelijke kerk heeft een wensenlijst. Ook de Pelgrimskerk heeft er zo één. Daardoor lijkt het alsof het kerkenwerk niet voldoet. Hier is ook realiteitszin nodig.

Want er kan nog steeds veel in deze gemeente: er zijn vrijwilligers voor het bestuur, het pastoraat, en het jeugdwerk. Er is een speciaal pastoraal telefoonnummer 24/7 bereikbaar. Elk jaar dragen mensen bij via de ‘Actie Kerkbalans’. Er is een predikant die voorgaat en de doden begraaft. En elke zondag is er een kerkdienst (ondanks hoge energieprijzen), met een organist of een pianist. Dat is heel veel.

In mijn ogen is dat meer dan voldoende. Lukt het om deze realiteit te aanvaarden? En lukt het om er tevreden mee te zijn?



DIENSTEN



PELGRIMSKERK

ALLE (UITVAART)DIENSTEN ZIJN IN DE KARAVANSERAI.

Zondag 05 feb	10.00 uur Collecten	Ds. M. Vermeij. 1. Werelddiaconaat.	2. Kerk.
Zondag 12 feb	10.00 uur Collecten	Ds. L.J. Rasser 1. Noodhulp Ethiopië.	(Amsterdam). 2. Kerk.
<i>De Meerwende</i>	10.30 uur	Pastor F.A.L. van der Louw	(Heemskerk).
Zondag 19 feb	10.00 uur Collecten	Ds. R. Visser 1. Diaconie.	(Rhenen). 2. Kerk.
Zondag 26 feb	10.00 uur Collecten	Ds. M. Vermeij. 1. Veertigdagenproject.	1 ^e zondag 40 dagen tijd. Dienst van Schrift & Tafel. 2. Kerk.
Zondag 05 mrt	10.00 uur Collecten	Ds. M. Vermeij 1. Veertigdagenproject.	2 ^e zondag 40 dagen tijd. Biddag voor Gewas & Arbeid 2. Kerk.
Zondag 12 mrt	10.00 uur Collecten	Ds. S. Zijlstra 1. Veertigdagenproject.	(Haarlem) 3 ^e zondag 40 dagentijd. 2. Kerk.
Zondag 19 mrt	10.00 uur Collecten	Ds. J. Scheele Goedhart 1. Veertigdagenproject.	(Vijfhuizen) 4 ^e zondag 40 dagentijd. 2. Kerk.
Zondag 26 mrt	10.00 uur Collecten	Ds. B.J. Griffioen 1. Veertigdagenproject.	(Castricum) 5 ^e zondag 40 dagentijd. 2. Kerk.



BIJ DE DIENSTEN

De zondagen 5 en 26 februari, en 5 maart zal ik voorgeaan in de Pelgrimskerk
Zesentwintig februari is het de eerste zondag van de Veertigdagen. De voorbereidingstijd van Pasen begint dan; het gloria zal zeven weken lang ontbreken

in de kerkdienst. We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer.

Zondag 5 maart nemen we in de dienst afscheid van een aantal ambtsdragers en andere vrijwilligers. Mirjam Vermeij.

Vorbereiding van een dienst

Vindt u of vind jij het leuk en interessant om mee te denken met de voorbereiding van de kerkdienst op 26 februari? De verzoeking in de woestijn (Mattheüs 4:1-11) is de tekst van die zondag.

Kom dan op woensdag 15 februari, 15.30 uur naar de Pelgrimskerk (Rode Zaal). Laat even weten of je komt door mij een appje of een berichtje te sturen.

Predikant afwezig

Ik ben afwezig in de voorjaarsvakantie, van 25 februari t/m 4 maart a.s.

LIEF & LEED

U kunt de volgende mensen een berichtje sturen:

- Dhr. Juup Bosch keerde terug naar huis na revalidatie.
- Voor dhr. Theo en mw. Lia Kooy is het een intensieve periode. Onlangs werd Theo geopereerd. Na revalidatie in de Meerwende kan hij hopelijk binnenkort naar huis.
- Dhr. Bert Mebius is weer thuis na ziekenhuisopname.
- Mw. Schaar-van Veen revalideert in de Jacobkliniek in Haarlem.

BEDANKT

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen. Het gaat gelukkig weer goed met mij. Hartelijke groet, Adri Kamer.

**BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE**

2512	Dhr. A.L. Kamer.
0101	Mw. J.C. Bijleveld-Beentjes.
0801	Dhr. J. Bosch.
1501	Dhr. J.D. van Vliet.
2201	Mw. A. Schaar- van Veen

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Dinsdag 24 januari is onverwacht mw. Sophia Slingerland-Nieuwenhuijs overleden. Ze is 75 jaar geworden.

Ze was bijna 50 jaar getrouwd met Gerard Slingerland, moeder van Eline en Linda en hun partners, en oma van Amber, Max en Maud.

Dinsdag 31 januari heeft de crematie plaatsgevonden. U kunt een blijk van meeleven sturen naar Gerard en Eline van der Bend.

In het komende nummer van Meerkontakt volgt een In Memoriam. Mirjam Vermeij.

KERKELIJKE STAND**OVERLEDEN**

301222	Dhr. L. van Leeuwen
--------	---------------------

KERKENRAAD

Afscheid van de vrijwilligers van ons Kerkelijk Bureau

Sinds eind 2022 zijn Ineke van Weering en Bep den Best gestopt als vrijwilligers. Meer dan 40 jaar zijn ze samen verantwoordelijk geweest voor onze kerkadministratie. Beiden eerst nog alleen in de verschillende kerken in Badhoevedorp, maar sinds de fusie samen in de Pelgrimskerk. Hier zaten ze elke week klaar voor gemeenteleden die hun gegevens wilden wijzigen: huwelijk, geboorte, verhuizing etc. werden door hen aangepast in grote kaartenbakken voor Kerkenraad en predikanten.

De laatste jaren werd de administratie gedigitaliseerd in het LRP en werden de taken voor Bep en Ineke anders en minder urgent. Mede doordat het fysiek voor hen ook steeds lastiger werd om naar de kerk te komen om deze niet-elektronische administratie bij te houden, hebben ze beiden besloten om te stoppen.

De Kerkenraad is Ineke en Bep zeer dankbaar voor hun jarenlange inzet voor de kerk. Het is een zeldzaamheid dat mensen zich voor zo'n lange periode in hun vrije tijd met enthousiasme en nauwgezetheid inzetten voor de kerk. Wij zullen ze missen als vrijwilligers. Voortaan kunt u uw wijzigingen digitaal doorgeven naar dit email-adres:

kerkelijkbureau@pelgrimskerk.org. Marijn Vis.

BASISCATECHESE

Alle maandagen (6, 13, 20, 27) van maart & 3 & 17 april is er basiscatechese in de Pelgrimskerk met thee en koekjes (leeftijd 10-12 jaar). We lezen en bespreken een aantal Bijbelverhalen. Het exacte tijdstip is nog niet bekend, maar we starten uiteraard *na* school-

tijd (ergens tussen 15.00-15.30 uur). Wil je meedoen of ben je geïnteresseerd? Stuur me een berichtje, dan kan ik je alle informatie geven: dsmvermeij@gmail.com of 06 3864 8035.

JEUGDDIENST 18 JUNI

Zondag 18 juni zal er een overstapdienst zijn in de Pelgrimskerk. Die is voor de tieners die 'overstappen': van lagere naar de middelbare school.

Maar misschien zijn er wel meer 'overstappers': voor het eerst naar de lagere school, of naar een vervolopleiding (MBO, HBO, WO).

Op 14 juni worden namelijk de eindexamenuitslagen bekengemaakt. En grote mensen stappen soms ook over ...

Ben jij zo'n overstapper, laat het me weten (dsmvermeij@gmail.com of 06 3864 8035). Wie weet is er dan nog een rol voor jou in de kerkdienst weggelegd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

ACTIE KERKBALANS

De brieven voor deze jaarlijkse actie, met een verzoek uw toezegging kenbaar te maken, zijn bezorgd. De Actie Kerkbalans loopt en mogelijk heeft uw toezegging haar weg naar ons al gevonden. Dank daarvoor. Voor hen die dit nog niet is gelukt de twee keuzes voor het inleveren:

TOEZEGGING OP PAPIER (INGEVULD & GETEKEND)

Dit kan:

1. in het offerblok bij de Karavanseraai of
2. in de brievenbus aan de Roerdompstraat 17A , 1171 HA Badhoevedorp of
3. contact met onze administrateur, Foeke Dekker (tfn. 020 890 0175 of 06 2157 2847) opnemen; hij komt dan bij u thuis uw toezegging ophalen.

Overmaken: Indien u kiest voor acceptgiro dient u deze zelf rechtstreeks naar uw bank te sturen.

TOEZEGGING VIA E-MAIL

Dit kan door:

1. uw gescande (**INGEVULD & GETEKEND**) toezegging te mailen naar: ejpgraeve@hetnet.nl
2. uw toezegging via: <https://site.skgscollect.nl/366/pagina/4722/kerkbalans.html> in te voeren. Hoe werkt dat?
- 3.

U geeft via “toezegging” aan dat u een *nieuwe bezoeker* bent, en kunt, na validatie van uw e-mail en de bevestiging hiervan, **zelf** uw toezegging invoeren. Na COMPLEET invullen ontvangt u een bevestigingsmail. Dan ziet u (voorbeeldversie):

“Bedankt voor het doen van uw toezegging”.

Toezegging voor	Kerkbalans.
Jaarbedrag	€. het <i>door uzelf</i> toegezegde bedrag.
Betaalwijze	Automatische incasso (<i>indien door u gekozen</i>).
Kenmerk	n.v.t.
Rekeningnummer	NL16RABO0373715838.
Jaar	2023.
Maand(en)	Februari (1 ^{ste} <i>door uzelf</i> gekozen maand). Mei (2 ^{de} <i>door uzelf</i> gekozen maand).

Via deze link: <https://site.skgscollect.nl/366/toezeggingen.html> kunt u uw toezeggingen altijd inzien.

Overmaken zonder toezegging: U kunt uw bijdrage zelf over maken op IBAN NL16RABO0373715838, t.n.v. Protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden o.v.v. “Actie Kerkbalans”.

Fiscaal vriendelijk

Als u uw kerk een meerjarige periodieke gift toezegt, kunt u dit bedrag aftrekken via uw belastingaangifte. Via deze link: [Periodieke gift](#) kunt u het toezeggingformulier oproepen. Als u hiervan gebruik maakt, of gaat maken, dan **ook** graag de toezegging van Actie Kerkbalans invullen en retourneren aan de kerk zoals bovenbeschreven. Voor het retourneren van de meerjarige periodieke gift kunt u gebruik maken van het e-mailadres van onze penningmeester CvK, Jacob van Gelder: jacobendiana@gmail.com. **Op naar de kerk van morgen!**

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen. Met vriendelijke groet, Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden, Roerdompstraat 17A, 1171 HA BADHOEVEDORP, tfnr. 020 890 0175.

DIACONIE

In deze editie van Meerkontakt is een A4 pagina gevoegd met alle diensten gedurende de 40 Dagen periode.

PREEKVOORZIENING



Een raar idee dat je al in de eerste week van januari moet beginnen om het preekrooster voor 2024 vol te krijgen. Het is toch echt waar. Bij de ene predikant moet je echt heel vroeg zijn en de andere zegt “dat je voor 1 april niet je bij mij moet aankloppen”.

Om alle kansen te benutten hou ik hier rekening mee. Nu we een nieuwe predikant voor 60% hebben, vult zij 20 diensten in. Op jaarbasis zijn er 63 diensten te vullen. Voor de overige 43 diensten wordt een predikant gezocht.

Het zou fijn zijn als u ook meedenkt en mij namen doorgeeft (het liefst met plaats of telefoonnummer erbij van kandidaten), dan ga ik daarmee aan de slag. Natuurlijk kunt u ook een predikant doorgeven die u graag nog eens zou willen horen. Veel reacties zijn welkom.

Preekvoorziener Lia Kooy-den Braber, 020 659 4417 of mail naar lia.kooy@hetnet.nl.

WERELDGEBEDSDAG 2023

THEMA: “ZICHTBAAR GELOVEN”

Vrijdag 3 maart a.s. wordt de jaarlijkse Wereldgebedsdag gehouden. Op die dag gaat het gebed opnieuw de hele wereld rond. 24 Uur lang worden wereldwijd gebedsdiensten gevierd, waaraan 183 landen meedoen. Het betreft de hele bewoonde wereld. Oecumene bij uitstek. Ook in ons land wordt op vele plaatsen deze internationale dag georganiseerd, gevierd en gedragen door vrouwen. Maar zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom in de gebedsdiensten.

Dit jaar is de liturgie voorbereid door een interkerkelijke werkgroep uit **Taiwan**. Taiwan is een eiland in de westelijke Stille Oceaan ten oosten van het Chinese vasteland, ten zuidwesten van Japan en ten noorden van de Filipijnen. Het is een onafhankelijke staat. De hoofdstad is Taipei.

Als thema van de Wereldgebedsdag werd gekozen: ‘zichtbaar geloven’. Het is ontleend aan de Bijbeltekst uit de brief van Paulus aan de Efeziërs hfdst. 1 :

15: ‘Ik heb gehoord van jullie geloof’. De apostel Paulus schreef deze brief aan een geloofsgemeenschap om zijn dankbaarheid te uiten.

De Raad van Kerken organiseert in Badhoevedorp en Lijnden een gebedsdienst op **vrijdagavond 3 maart a.s. om 19.30 u. in de Karavanserai, ingang Roerdompstraat**. De viering duurt ongeveer drie kwartier. Iedereen die zoekt naar een gevoel van saamhorigheid, bezinning en wereldwijde verbondenheid is van harte welkom. Er wordt gebeden voor het gastland Taiwan, maar ook voor actuele zaken die ons bezighouden. Neem gerust uw vrienden, burens of bekenden mee. Mocht u vervoer nodig hebben, laat het ons even weten, dan proberen wij of we het kunnen regelen. (tel. 06 2410 910) Het duurt nog even, maar noteert u datum, tijd en plaats vast in uw agenda.

Namens de Raad van Kerken: Nan Sikkel-Wilschut en Joyce Aalbers.



KUNST IN DE KERK TIJDENS DE VEERTIG-DAGENTIJD

Dit jaar staan “de zeven werken van barmhartigheid” centraal tijdens de veertig-dagentijd. Zowel de diaconie, de bloemengroep als de commissie Kunst in de Kerk (KINK) besteden aandacht aan dit thema tijdens de diensten in die periode.

Vanaf zondag 26 februari zullen de zeven werken van barmhartigheid geëxposeerd worden in de ontmoetingsruimte van de kerk. Deze prachtige, kleurrijke kunstwerken zijn gemaakt door Ruud Bartlema,

theoloog, beeldend kunstenaar en leraar Joodse mystiek. Ruud zal bij velen van ons nog de herinnering oproepen aan de prachtige expositie van zijn kruiswegstaties en de mooie lezing die hij hierover vorig jaar heeft gehouden. Ook dit jaar organiseren wij weer een avond met een lezing van Ruud Bartlema. De lezing is **donderdagavond 30 maart om 20.00 uur** in de **Karavanserai**. U bent daarbij van harte welkom. Commissie Kunst in de Kerk.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA.

<u>Datum:</u>	<u>Onderwerp(en):</u>	<u>Tijd(stip):</u>
7 feb	College van Kerkrentmeesters	20.00 uur.
7 feb	Diaconie	20.00 uur.
15 feb	Vorbereiding van een dienst	15.30 uur.
3 mrt	Wereldgebedsdag	19.30 uur.
7 mrt	College van Kerkrentmeesters	20.00 uur.
7 mrt	Diaconie	20.00 uur.
30 mrt	De 7 werken van Barmhartigheid	20.00 uur.

