



40dagentijd 2023, met als thema “Uit liefde voor jou!”

Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie.

De zeven werken van barmhartigheid.

Jezus heeft laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten geven en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Alle collecten in de campagne zijn verbonden met één van deze werken.

Zondag 26 februari: “Zending Zambia - Jongeren staan er alleen voor”



Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan de veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund.



Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan twee procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeente leden krijgen meer kennis en dat opent deuren, ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

Zondag 5 maart: “Zending Palestina”

Zondag 12 maart: “Binnenlands



In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

diaconaat – Omzien naar gevangenen”

Zondag 19 maart: “Jong en oud thuis in



de kliederkerk”.

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbel verhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat ze kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Zondag 26 maart: “Bangladesh – Kansen creëren voor



jongeren en vrouwen.

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat ze een eigenbedrijf kunnen starten.

Zondag 2 april: “Paas Challenge – inleven in het paasverhaal”.



De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. D.m.v. allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Aan de hand van opdrachten gaan ze terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens lopen ze door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal komen ze QR-codes tegen en gaan ze het gesprek aan met virtuele gesprekpartners uit de tijd van Jezus.

Paasgroetenactie 2023. Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroeten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerde maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de kaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengeboren. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.” Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Aan het begin van de veertigdagentijd zullen de

kaarten aangeboden worden, u kunt er dan een bemoedigende tekst opschrijven en uw naam (geen adres) later kunnen ze weer ingeleverd worden t/m 5 maart, zodat ze centraal verzonden kunnen worden. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks opstaat. ***De Diaconie.***