

MEERKONTAKT

PROTESTANTSE GEMEENTE
BADHOEVEDORP-LIJNDEN

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
(Jesaja 9:5, 6).



*Meerkontakt
wensst u goede feestdagen
en gezegend 2023.*

MEERKONTAKT

PROTESTANTSE GEMEENTE
BADHOEVEDORP-LIJNDEN

35^{ste} jaargang, nr. 09.
31 december 2022.

(Gewoonlijk openen kerkenraadsleden, bij toerbeurt, hun vergadering met een gedicht, lied of eigen gedachte). Deze is van 7 november jl..



MEDITATIE

Durven we....

Het voelt wel, alsof we als gemeente, met een nieuwe start bezig zijn, na Corona en met een nieuwe dominee, maar we worden door de omstandigheden ook gedwongen over nieuwe dingen na te denken, als gemeente en als Kerkenraad.

Veranderen is vaak niet makkelijk – het kan lastig zijn om je ergens een nieuwe voorstelling van te maken, omdat we gewend zijn om vanuit het huidige te denken. Vaak weten we wel dat iets moet veranderen, maar hebben geen ervaring met hetgeen waarover besloten moet worden en dus kan er bezorgdheid ontstaan over of we op de juiste weg zitten en daarmee ontstaat de voorkeur voor de status quo: geen verandering dus.

De zoektocht naar zekerheid over bepaalde dingen waarover besloten moet worden kan eindeloos duren, maar die zekerheid bestaat niet. En wat vinden anderen gemeenteleden van dit alles? Maar al te goed weten we dat veranderingen ook bijna altijd weerstand oproepen. Hoe gaan we daar mee om? Zijn we sterk genoeg? Doen we het juiste? Ons plichtsbesef om het voor iedereen zo goed mogelijk te doen, kan onszelf wel eens flink in de weg zitten. Wellicht herkenbare gevoelens en emoties...

Maar hóe we vernieuwen of veranderen hebben we vaak zelf in de hand. Het hoeft geen revolutie te zijn, een evolutie kan ook. We kunnen voortbouwen op wat er al is. Als we tradities in ere willen houden, moeten ze zich vernieuwen of aanpassen aan veranderende omstandigheden, met respect voor onze bekende gewoonten en rituelen. Maar wél zodat het duidelijk is waarvoor we staan. Het oude blijft altijd onlosmakelijk met ons verbonden, in herinnering, in onze gedachten en in wie we zijn en wat ons gevormd heeft.

Verandering biedt ook kansen –bewust hierover nadenken kan veel opleveren voor jezelf- maar ook voor de gemeente, onze leden en kerk in Badhoevedorp.

Ik denk dat door het onderkennen van die gevoelens van twijfels of we het wel goed doen en onze gedachten naar elkaar uit te spreken, we een deel van die gevoelens al weg kunnen nemen en het sterkt het onderling vertrouwen.

Durven we lastige keuzes te maken..?

Durven we met elkaar te praten over onze twijfels en onzekerheid..?

Durven we kansen ze te zien voor onze gemeente..?

Jezus was in zijn leven voortdurend vernieuwend bezig, Hij stelde de gevestigde orde voortdurend op de proef. Denk aan de verhalen in zijn gelijkenissen en de vele discussies met de farizeeërs, zijn liefde voor blinden, lammen en melaatsen en ga zo maar door.

Ook Hij zal wel eens getwijfeld hebben, maar vast hebben vertrouwd op God en de Geest. Daar kunnen we iets mee... !

Jacob van Gelder.



DIENSTEN



PELGRIMSKERK

VANAF NU ZIJN ALLE (OOK UITVAART)DIENSTEN IN DE KARAVANSERAI

Zaterdag 31 dec	19.00 uur Collecten	Dhr. Chr. Koldewijn 1. Diaconie.	Oudejaarsdienst. 2. Kerk.
Zondag 01 jan	10.00 uur Collecten	Ds. J.A. Verkerk 1. Diaconie.	(Amstelveen). 2. Kerk.
Zondag 08 jan	10.00 uur Collecten	Ds. R.J. Bakker 1. Diaconie.	(Amsterdam). 2. Kerk.
Zondag 15 jan	10.00 uur Collecten	Pastor A.C. Klein 1. Diaconie.	(Amsterdam). 2. Missionair werk: kerk van betekenis.
Zondag 22 jan In Engelbewaarderskerk!	10.00 uur	Pastor L. Seeboldt/ds. M. Vermeij 1. Doel door Raad van Kerken	<i>Dag van de eenheid.</i> 2. Doel door Raad van Kerken.
Zondag 29 jan	10.00 uur Collecten	Ds. A. van der Wal 1. Diaconie.	(Hoofddorp). 2. Kerk.
Zondag 05 feb	10.00 uur Collecten	Ds. M. Vermeij. 1. Werelddiaconaat.	2. Kerk.

BIJ DE DIENSTEN

In verband met de afgesproken energiebesparende maatregelen (verderop toegelicht) is, tot eind maart, bij (uitvaart)diensten de hoofdingang niet geopend, maar de ingang aan de achterzijde gebouw (ingang "Amstelring").

Twaalf zondagen zullen we er samenkomen als gemeente, om te bidden, te zingen, te luisteren naar de verhalen uit de Bijbel. En natuurlijk ook om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Dat blijft dus hetzelfde! Ik heb er zin in.

Ik hoor dat sommige mensen moeite hebben met deze tijdelijke verhuizing. Misschien helpt het om te weten dat we per zondag minstens € 1.250,- besparen door niet te stoken in de kerk. Dat bedrag zit bij lange na niet wekelijks in de collectezak ... Als het weer het toelaat, gaan we al eerder terug. En anders kerken we er op 2 april -Palmpasen-. Mirjam Vermeij.

Afgelopen twee jaren waren er geen oudejaarsdiensten in de Pelgrimskerk vanwege de coronaperikelen. Het mag en kan nu weer.

In *mijn* jonge jaren was dat een dienst met in ons achterhoofd de gemeentelieden, die in dat jaar waren overleden. Dat gebeurt nu op Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin hun namen worden genoemd.

Een oudejaarsdienst biedt ons nu een mogelijkheid om wat verder terug te zien en liederen te zingen, die je soms nog bij uitvaarten kunt horen. Lieder, die je

vroeger op school had geleerd en vaak nu nog uit je hoofd kunt meezingen; die uit de zangbundel van Johannes de Heer bijvoorbeeld. "Veilig in Jezus' armen", "Ik zie een poort wijd open staan" en "'t Scheepken onder Jezus hoede"; liederen uit een andere tijd, die bij velen nog warme herinneringen oproepen. Voor een keertje....

De woorddienst inclusief verkondiging is uiteraard eigentijds. Van harte welkom om 19.00 uur in de warme pleisterplaats voor Mensen Onder Weg, de Karavanserai. Kick Koldewijn

Zondag 1 januari gaat, zoals u kon lezen, ds. Coosje Verkerk voor. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar, ook in de Karavanserai.

Mede namens de commissie Erediensten wens ik u allen een goed en gezegend 2023 toe. Anneke de Jongh.

Zondag 22 januari is de oecumenische viering in de Week van Gebed en Eenheid in de H.H. Engelenbewaarders. Voorgangers zijn pastor Loek Seeboldt en dominee Mirjam Vermeij. Het thema is 'Doe Goed, Zoek Recht', bij Jesaja 1:17. Het parochiekoor zingt mee.

Ook bij onze katholieke geloofsgenoten wordt zuinig gestookt dus denk aan een warme jas, sokken, sjaal en/of deken. Mirjam Vermeij.



2711
0412
1112
1812

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE

Mw. R. van der Staaij-Gaemers.
Mw. L.C.M. de Pijper-Staal.
Mw. K.G. van Weering-van Wielink.
Mw. A.C. Ketel-Kooij.

BEDANKT

Lucie Gijzenberg bracht mij zondagmiddag een heel mooi boeket bloemen, heel fleurig in deze donkere dagen. Heel hartelijk dank daarvoor met de hartelijke groeten. Ineke van Weering-van Wielink.

IN MEMORIAM LIJDA CLARA MARGARETHA DE PIJPER-STAAAL (10 augustus 1927-13 december 2022)

Na een korte periode van ziekte is mw. Lijda de Pijper-Staal overleden, in haar eigen, vertrouwde omgeving. Ze is 95 jaar geworden.

Lijda werd geboren als vijfde kind in een boerenfamilie in Diemen. Ze was de eerste en enige dochter en haar ouders waren erg blij met dit meisje.

In 1951 trouwde Lijda met Wim de Pijper. Hij had een banketbakerszaak in Amsterdam, en daar werkten ze samen. Hij deed het gebak, zij gaf leiding aan het personeel. Toen Lijda gezondheidsproblemen kreeg, verkocht Wim de bakkerij en begon in Haarlem Schalkwijk een lunchroom, met de nu wat verwarrende naam 'De Coffeeshop'.

Wim en Lijda kregen zelf geen kinderen, dat was verdrietig. Ze bouwden een goede band op met de kinderen van hun broers en zussen: deze nichtjes en neefjes kwamen geregeld logeren bij hun oom en tante in Amsterdam. Zij gingen met hen de stad in, ze trakterden op gebakjes of namen hen mee uit eten. Sommige neven en nichten hadden hun eerste vakantiebaantje in de Coffeeshop.

Lijda geloofde in een God, die het goed met de mensen voorheeft. Het was een blijmoedig geloof, met veel ruimte voor vergeving, nieuwe kansen en dankbaarheid. Na hun verhuizing naar Badhoevedorp, kwamen zij vaak in de Immanuelkerk. Lijda was een aantal jaar ouderling, en ook Wim was actief.

Na hun pensionering, midden jaren 90, gingen ze graag het water op met hun boot. Lijda zat dan keurig aangekleed op het dek. Toen Wim de ziekte van Alzheimer kreeg, lukte het Lijda om tot aan zijn dood voor hem te zorgen.

Lijda heeft in haar leven verdrietige en moeilijke periodes gekend. Vol overtuiging zei ze tot aan de laatste dag dat ze een fijn leven heeft gehad. Ze wist zich omringd door liefde: van haar neven en nichten, van haar burens, van Kitty die elke dag even langskwam, en nog zoveel meer. Haar dankbaarheid kwam tot uiting in Psalm 103 bij de afscheidsdienst: 'Prijs de Heer, mijn ziel, prijs de Heer!'

Lijda de Pijper-Staal is op Zorgvlied begraven, bij haar man Wim. Dat zij mag rusten in vrede. Mirjam Vermeij.

LIEF & LEED

Mw. A. Gehrels is in december verhuisd naar Vivium Torendael, Veluwelaan 255, 1079 RW Amsterdam. Stuurt u haar een kaartje? Mirjam Vermeij.

KERKELIJKE STAND

OVERLEDEN

2011 Dhr. C.J. Ketel
1312 Mw. L.C.M. de Pijper-Staal

KERKENRAAD

Maatregelen in onze kerk, vanwege de hoge kosten voor gas & elektriciteit.

Het is u vast niet ontgaan dat de gas- en elektriciteitsprijzen het afgelopen jaar exorbitant zijn gestegen. Helaas krijgen wij, als Pelgrimskerk, daar per 1 januari 2023 ook mee te maken. Per die datum gaat ons nieuwe contract in. Daardoor zijn de prijzen voor gas en elektriciteit in 2023 verviervoudigd! Bij gelijkblijvend verbruik stijgen de kosten van € 15.000 naar € 60.000 per

jaar. Dit zijn onverantwoord hoge kosten en dus zullen we hierop komend jaar flink bezuinigen.

Het CvK heeft een bezuinigingsplan opgesteld met verschillende alternatieven. Deze zijn besproken in de kerkenraad en we zijn tot de volgende besluiten gekomen. Deze gelden in de maanden januari, februari en maart. We zullen deze tussentijds evalueren.

Maatregelen:

1. Ere- en ook uitvaartdiensten worden van januari t/m maart 2023 verplaatst naar de Karavanserai
De eredienst op zondag kost veruit de meeste energie. Ook met de thermostaat op een lagere stand wordt nog steeds een enorme hoeveelheid gas verbruikt. Dit was aanleiding om te beslissen tot verplaatsen. Er is rekening gehouden met het feit dat we in de Karavanserai geen gebruik kunnen maken van het orgel en kerk-tv. Onze koster zal samen met vrijwilligers zorgdragen voor een fijne inrichting van de Karavanserai (o.a. piano), zodat we toch prettig kunnen kerken.

2. Overige ruimtes worden niet meer verwarmd.

Commissies kunnen kiezen om toch in een koude kerk te vergaderen of dit elders, in huiselijk kring, te doen. De commercieel verhuurde ruimtes worden wel verwarmd, maar op een lagere temperatuur.

Wij verwachten zo de kosten te beheersen en nog steeds op een fijne manier kerk te kunnen zijn. Mocht u nog ideeën hebben dan horen wij dat graag. Marijn Vis.

Overige punten & besluiten uit de kerkenraad:

- Paul Boersma en Nan Sikkels-Wilschut zijn al jaren actief in de Raad van Kerken. Zij vertegenwoordigen in het vervolg onze gemeente.
- In oecumenische diensten wordt niet meer Eucharistie of Avondmaal gevierd, maar een agapèviering als afsluiting.
- In een volgend Meercontact leest u welke opdracht de werkgroep gebouwen heeft met inachtneming van de tijdens de gemeenteavond geformuleerde uitgangspunten.

Financieel in de knel

Ook realiseren wij ons dat er in onze gemeente mensen kunnen zijn die door de hoge energieprijzen in de financiële problemen komen. Voor hen staan we als kerk klaar om ze zo mogelijk te ondersteunen.

Henk Kamerman, penningmeester van de Diaconie, kan u informeren over de mogelijkheden en wat hiervoor moet gebeuren.
De Kerkenraad.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**Thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.**

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan; volgende maand start deze. Met deze actie krijgt u per het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. We hopen weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor volgende generaties waardevol. Om er dan te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jongeren die hun leven nog voor zich hebben. Door nu te geven, borgen we de kerk van morgen.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kan alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in en gebruik de retourenveloppe voor het insturen van uw toezegging. Uiteraard kunt u de retourenveloppe ook deponeren in het offerblok in de kerk of de brievenbus van Roerdompstraat 17a, 1171 HA Badhoevedorp. Ook kunt u uw bijdrage rechtstreeks overmaken op IBAN NL16RABO0373715838, t.n.v. Protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden. Gelieve geen acceptgiro's in de retourenveloppe op te sturen. Deze stuurt u zelf naar uw bank, of u maakt zelf over.

Fiscaal vriendelijk

Indien u de kerk een periodieke gift toezegt, kunt u deze opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. Deze toezegging heeft een minimale tijdsduur van 5 kalenderjaren. Via: [Periodieke gift](#) kunt u die “Overeenkomst periodieke gift” downloaden. Als u dit doet, of gaat doen, vul dan **ook** graag de toezegging van Actie Kerkbalans in en retourneer als bovenbeschreven in de retourenveloppe, Roerdompstraat 17A, 1171 HA Badhoevedorp.

De “Overeenkomst periodieke gift” kunt u sturen naar het (privé)e-mailadres van de penningmeester CvK, Jacob van Gelder. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!



Vluchtelingen die hun asielprocedure hebben afgerond en in Nederland mogen blijven, zogenoemde *statushouders*, kunnen moeilijk woonruimte vinden. Daardoor blijven ze langer in asielzoekerscentra dan noodzakelijk, met als ongewenst gevolg dat ze vertraagd inburgeren, moeilijker aan werk komen en nieuwe vluchtelingen in overvolle asielzoekerscentra verblijven.

De gemeente Haarlemmermeer doet zijn best om voor deze statushouders woonruimte te vinden, maar dat is een uitdaging!

Onder andere vanuit de landelijke Protestantse Kerk is gestart met het helpen zoeken naar woonruimte voor statushouders (zie <https://dethuisgevers.nl>). Hoe?

Het idee is dat gewone burgers de gemeentes meehelpen met zoeken! Zowel de Staatssecretaris van Asiel & Migratie als de gemeente Haarlemmermeer zijn enthousiast over dit idee.

De komende maanden gaan mensen uit kerken en andere maatschappelijke organisaties in Haarlemmeer op

KerkTV

Sinds begin oktober worden erediensten opgenomen met KerkTV. Er hangen twee camera's aan pilaren achterin de kerk die de beelden registreren. Achterin de kerk staat de computer waarmee die camera's aangestuurd kunnen worden. Vrijwilligers van het kerk-TV team zitten achter de computer en regisseren de dienst/uitzending. De diensten kunt u of direct volgen dan wel terugkijken op uw computer of tablet via de website kerkdienst gemist (<https://kerkdienstgemist.nl>). Ook bestaat de mogelijkheid KerkTV via een extra kastje op uw tv te ontvangen. Hiervoor hebt u thuis nodig:

- Stopcontact.
- HDMI ingang op uw TV.
- Internet (vast bedraad of WiFi).

DIACONIE

Hierna ziet u de begroting van de diaconie voor 2023. In 2021 hebben we een (voor ons begrip) grote gift mogen ontvangen van de Eetgroep, vandaar de hogere opbrengsten *levend geld*. Collecteopbrengsten blijven, ondanks een afname van het aantal kerkleden, nagenoeg gelijk. Voor alle giften, die we in dit jaar van u mochten ontvangen, bedanken wij u hartelijk, hierdoor hebben we weer een aantal projecten en instellingen kunnen ondersteunen, zowel wereldwijd als landelijk en plaatselijk. Wij hopen komend jaar weer op uw steun.

Hulp aan mensen zal voorlopig nodig blijven, dit betekent behoefte aan financiële middelen, maar ook aan menskracht. Het wordt steeds moeilijker om diakenen te vinden, die (ook zitting hebben in de kerkenraad) en dit werk één of meerderde termijnen willen doen. Dingen gebeuren meestal nooit vanzelf daarom zijn er mensen nodig - ook in onze kerk-; mensen met nieuwe ideeën, zodat het werk doorgaat. Misschien wel anders dan in het verleden; we denken dan aan het werken met collectanten en mensen die helpen bij het voorbereiden van het Avondmaal en andere werkzaamheden. Om als kerk te blijven functioneren, is het noodzakelijk dat zich nu nieuwe mensen aanmelden. Mocht u denken: 'hier wil ik wel aan meewerken', neem dan gerust contact op met één van onze diakenen voor meer informatie. Henk Kamerman.

zoek naar woonruimte voor statushouders. Die woonruimte moet op orde zijn (wc, douche, keuken etc.), maar kan wat alternatiever zijn dan gewoonlijk: bijvoorbeeld in een verbouwd bedrijfs- of kantoorgebouw of in een ongebruikt deel van een woning.

Het gaat om tijdelijke huurcontracten van een half jaar tot twee jaar. De gemeente Haarlemmermeer wijst statushouders na afloop van deze voorlopige opvang een woning toe.

De gemeente Haarlemmermeer roept huiseigenaren en eigenaren van bedrijfspanden op om woningen en panden aan te bieden voor deze huisvesting.

Heeft u een geschikt pand, meld u dan bij ds. Coen Wessel, predikant te Hoofddorp. Hij brengt u in contact met de behandelend beleidsambtenaar. Met haar kunt u vervolgens afspraken maken over de mogelijkheden en voorwaarden, denk hierbij aan huurprijs, huurcontract, periode van verhuur etc. Mirjam Vermeij.

Dat KerkTV kastje kunt u aanschaffen via het CvK en kost ongeveer € 125,-. Wij kunnen u helpen met installeren van het kastje. U kunt voor bestellingen en vragen contact opnemen met mij.

Het maken van een uitzending is erg leuk en niet ingewikkeld. De camerastanden zijn voorgeprogrammeerd en het wisselen tussen de verschillende standen is eenvoudig. De eerste uitzendingen zien er goed uit, maar we hopen ons de komende periode verder te ontwikkelen.

Wij zijn nog op zoek naar hulp! Mocht u willen helpen bij het maken van KerkTV uitzendingen, kunt u contact opnemen met mij. Vriendelijke groet, Marijn Vis, Team KerkTV.



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Badhoevedorp - Lijnden

College van Diakenen - Begroting 2023

Verkort Overzicht

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten & baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	12	13	12
Opbrengsten levend geld	4.453	4.450	5.538
Door te zenden collecten en giften	1.700	1.900	1.875
Totaal baten A	6.165	6.363	7.426
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	705	725	725
Kosten beheer, administratie en archief	70	70	0
Rentelasten/bankkosten	250	250	216
Diaconaal werk plaatselijk	1.750	1.750	1.633
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.100	1.550	2.600
Diaconaal werk wereldwijd	600	800	200
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.750	1.900	1.875
Totaal lasten A	7.225	7.045	7.249
Operationeel resultaat (A)	-1.060	-682	177
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	10	-	8
Incidentele lasten	-50	-68	0
Incidentele baten & lasten (B)	-40	-68	8
Resultaat verslagjaar (A+B)	-1.100	-750	184
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	250	250	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	900	600	0
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-50	-100	-8
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	1.100	750	-8
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	0	177



TWEE BIJZONDERE TENTOONSTELLINGEN

Deze exposities in onze kerk zijn toegankelijk op zaterdag van 10.00-11.00 uur en zondags na de kerkdienst. PETROS AYKAS EXPOSEERT



In deze periode rondom Kerst kunt u in onze ontmoetingsruimte genieten van prachtige schilderijen in de stijl van Ton Schulten uit Ootmarsum. De warme kleuren van deze schilderijen vallen direct op. De kunstenaar is deze keer weer een dorpsgenoot, Petros Aykas. Hij is geboren in Armenië en in 1974 als gastarbeider in de textielindustrie in Twente terechtgekomen. Hier zette hij met succes een eigen bedrijf op. Sinds een paar jaar wonen hij en zijn vrouw in Badhoevedorp.

Petros raakte geïnspireerd door het prachtige kleurrijke werk van Ton Schulten. De warme en vrolijke kleuren in diens schilderijen, de dorpjes en het mooie Twentse landschap, vormden voor Petros de drijfveer om in Tons stijl te gaan schilderen. Hij ziet zichzelf als een man met een vrolijk karakter. Dit gevoel, maar ook zijn liefde voor kleuren, wil hij in zijn werken tot uiting brengen.

Naast schilderen is Petros bezig met muziek. Hij drumt, speelt gitaar en mandoline. Ook heeft hij zijn oude beroep nog niet helemaal losgelaten en ontwerpt en maakt hij prachtige maatkostuums. Kortom, een zeer veelzijdig en creatief kunstenaar.

KERSTSTALLETJES VAN WIM PIJLMAN



In de vitrinekast kunt u een prachtige verzameling kerstgroepjes en kerststalletjes van over de hele wereld bewonderen. Deze zijn verzameld door Wim Pijlman (1933-2016), een oud dorpsgenoot en gemeentelid van de Pelgrimskerk. Zijn vrouw Lisa heeft ons deze verzameling tijdens de advents- en kersttijd ter beschikking gesteld.

Wim verzamelde deze kerststalletjes tijdens zijn zeemansbestaan in zijn jonge jaren. Zelf gaf hij aan dat hij, als oudste uit een gezin met negen kinderen, geobsedeerd is geraakt door de geboorte van kinderen. Het verzamelen van kerststalletjes is hier uit voort gekomen. Steeds zocht hij naar het aparte en kunstzinnige in de verbeelding. Verrassend is het om telkens weer in de figuurtjes de volksaard, belevingswereld en artistieke mogelijkheden van de makers terug te zien. Zijn collectie omvat een kleine honderd exemplaren!

Bij één van zijn exposities van de kerststalletjes sprak Wim de wens uit dat de kerstgroepjes zouden mogen inspireren en helpen om de toekomst voor velen draaglijk en leefbaar te maken. Namens de KINK, Greet Boersma.