

MEERKONTAKT

PROTESTANTSE GEMEENTE
BADHOEVEDORP-LIJNDEN

35^{ste} jaargang, nr. 08.
2 december 2022.



MEDITATIE

Advent: tijd van herinneren én verlangen

In het Stedelijk Museum in Alkmaar bleef ik een poosje stilstaan bij ‘De heilige familie’, een schilderij van Gerard van Honthorst. Wat een lieflijkheid op dit doek uit 1632!

Jozef, Maria en de baby (of beter, dreumes) Jezus stralen van geluk. Het is bijna te intiem voor buitenstaanders en toch mogen we als toeschouwers even meekijken en genieten van dit familiemoment. We zien hoe Jozef het handje van Jezus streelt en vasthoudt, hoe Maria vrolijk lacht, en hoe Jezus een zorgeloos kind lijkt.

Dit familieportret doet niets vermoeden van al het andere dat nog zal komen in het leven van dit gezin.

Een afbeelding van een tijd waar je naar je terug verlangt wanneer je, ouder, wijzer en grijzer bent geworden.

Wanneer je bladert in een fotoalbum van vroeger en verzucht: ‘Wat waren ze nog klein, wat waren we nog jong, wat wisten we eigenlijk ...’

Wanneer u dit stukje leest, is de adventstijd begonnen. Als kerk herinneren we ons dan de komst van Jezus in deze wereld, als het kind voor wie geen plek is in de herberg en gelukkig wel in de voerbak. Natuurlijk ben ik blij met dat bijzondere verhaal over die geboorte. Het zorgt ervoor dat ik zou willen dat andere baby's, kinderen en jongeren net zo enthousiast ontvangen worden in onze tijd, als het kindje Jezus.

De adventstijd is ook een tijd van verlangen: de kerk verlangt naar de terugkomst van de Mensenzoon, en heel veel mensen verlangen naar de bekende ‘aardse zaken’ van Kerst: weer samen zijn (eindelijk!), samen eten, kerstmis vieren.

Herinneren en verlangen, verleden en toekomst, gaan in advent heel goed samen: ik hoop dat u de tijd neemt om 's te bladeren in uw (digitale) fotoalbum en te herinneren wat geweest is. En dat u tijd maakt om (weer) te verlangen, naar vrede, vriendschap, of wat het ook is waarnaar u verlangt. De vier weken voor kerst bieden er uitstekend gelegenheid voor. Een goede adventstijd toegewenst.



Mirjam Vermeij.

P.S.: om alvast in de kerstfeer te komen, heb ik een speellijst gemaakt op Spotify, [Muziek voor advent en kerst 2022 Badhoevedorp en Lijnden](#). Klik op de link om af te spelen. Of zoek op Spotify met deze woorden.



DIENSTEN



PELGRIMSKERK

Zondag 04 dec	10.00 uur Collecten	Ds. J.A. Verkerk 1. Diaconie.	(Amstelveen) 2 ^{de} advent. 2. Kerk.
Zondag 11 dec	10.00 uur Collecten	Ds. M. Vermeij 1. Binnenlands diaconaat.	Dienst van Schrift & Tafel. 3 ^{de} advent. 2. Kerk.
Zondag 18 dec	10.00 uur Collecten	Ds. Tj. de Vries-Meijer 1. Diaconie.	(Overveen) 4 ^{de} advent. 2. Jong Protestants (Jongeren ontdekken het Kerstverhaal.
Zaterdag 24 dec (10 min vooraf samenzang)	21.30 uur Collecten	Ds. M. Vermeij 1. Voedselbank	Kerstnachtviering. 2. Kerk.
Zondag 25 dec (10 min vooraf samenzang)	10.00 uur Collecten	Ds. J.A. Verkerk 1. Kinderen in de knel.	(Amstelveen). 2. Kerk.
Zaterdag 31 dec	19.00 uur Collecten	Dhr. Chr. Koldewijn 1. Diaconie.	Oudejaarsdienst. 2. Kerk.



BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE

0910	Dhr & mw. J. Knip-Berghuis.
1610	Mw. A.M. Langvoort-Kiestra.
2310	Mw. L.H. Klene-Henar.
3010	Mw. E. Streefkerk-Alink.
0611	Dhr. E.J. Mebius.
1311	Mw. De Jong.
2011	Mw. H. Koenen-van Dam.

BIJ DE DIENSTEN

De derde adventzondag valt op elf december. Het thema is dan 'Het verlangen van Jozef'. We vieren de Maaltijd van de Heer. De kinderkerk werkt verder aan de kerststal, die een plekje onder de kerstboom zal krijgen. En er is vast nog wel iets lekkers. Genoeg reden om buurkinderen, kleinkinderen en andere kinderen mee te nemen naar de Pelgrimskerk! Op de vierde adventzondag is er alleen een ochtenddienst.

Kerstavond, 24 december beginnen we met een samenzang om 21.20 uur, tien minuten vóór aanvang van de dienst, die om 21.30 uur start. Tijdens deze nachtdienst zingt het gospelkoor 'Edoza' uit Hilver-

sum en we horen het verhaal over de geboorte van Jezus. Na afloop is er in de ontmoetingsruimte kerstbrood met warme chocolademelk of glühwein en de gelegenheid elkaar goede kerstdagen te wensen.

Eerste Kerstdag bent u opnieuw welkom voor de familieviering in de Pelgrimskerk. In die dienst (ook met voorzingen) gaat ds. Coosje Verkerk bij ons voor.

Muzikale medewerking wordt verleend door trompettist Jean Pierre Biemond.

Denkt u aan een warme jas, sokken, sjaal en/of deken tijdens de kerkdiensten? Bij alle diensten van harte welkom. Mirjam Vermeij & Anneke de Jongh.

BEDANKT

Beste mensen,

We willen jullie vriendelijk bedanken voor het leuke vaasje bloemen dat wij na afloop van de kerkdienst mochten ontvangen; het staat nog te pronken. Het was een goede dienst en het is prettig dat we de dienst tegenwoordig goed kunnen meebeleven via de kerkradio. We wensen jullie allen het allerbeste en de Kerkenraad veel succes bij haar werkzaamheden. Vriendelijk bedankt nogmaals en hartelijke groeten. Wim & Anke Bac.

Epie Boven kwam gezellig met mijn verjaardag, namens de kerk, een bak met grote paarse chrysanthen brengen. Ik geniet er nog steeds van en wil de kerk er dan ook heel hartelijk voor bedanken. Roos Pipper.

IN MEMORIAM HANS VAN DER STAAIJ (22 juni 1943-18 oktober 2022)

Dinsdag 18 oktober is Hans van der Staij overleden, innig geliefde man van Ria, fijne vader en schoonvader van Marije en Jelte, Nine en Jeroen, en trotse opa van Lisa en Stan, Jort en Lars. Hij overleed na een hartinfarct.

Hans was in de Pelgrimskerk bekend als archivaris, samen met Frans Goudappel. Iedere maandagochtend ordenden zij het archief en werd er koffie gedronken. Hij bezocht elke gemeente-avond in de Pelgrimskerk.

In 1967 trouwde Hans met Ria. Ze kregen twee dochters: Marije en Nine. Hans hield zielsveel van hen. Als gezin hadden Hans, Ria, Marije en Nine een mooie tijd in Hoenderloo, waar ze een stacaravan hadden. Bijna elk week-einde waren ze daar te vinden; de rust en ruimte deden hen goed.

Toen Marije en Nine kinderen kregen, kwamen Hans en Ria oppassen; ze waren trots op hun prachtige kleinkinderen.

Ria omschrijft Hans als een 'grote lieverd'. Hij was heel zorgzaam en hij had een groot hart. En hij was trouw in de liefde en in zijn vriendschappen.

Hans hield heel veel van Ria. Die liefde bleef, ook in moeilijke tijden. Toen Ria gezondheidsproblemen had, steunde Hans haar door dik en dun. En Ria was er voor Hans, toen er veel gebeurde in zijn leven. Vanaf zijn veertigste leek hij zijn interesses en ondernemendheid te verliezen. Ria spoorde hem aan om vrijwilligerswerk te gaan doen. In het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis werd Hans toen gastheer. Ook nam hij het initiatief om huurdersvereniging WVEM op te richten voor de wijk waar zij woonden. Op deze manier vond hij een nieuwe levensinvulling; hij kreeg het gevoel goed te doen én een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Hans en Ria vormden samen een eenheid. Ze hadden ieder hun eigen bezigheden, zoals hun vrijwilligerswerk. Maar samen maakten ze mooie reizen, en gingen ze naar de kleinkinderen. En 's avonds sloten ze samen hun dag af met gebed.

Maandag 24 oktober jl. hebben we in Crematorium Haarlemmermeer afscheid genomen van Hans van der Staij. Daarbij klonk het veelzeggende 'My Way' van Frank Sinatra. Mogen de vele herinneringen aan hem tot steun zijn voor zijn familie en zijn vrienden. En moge hij rusten in vrede. Mirjam Vermeij.

IN MEMORIAM JAN VAN WEERING (31 JANUARI 1931-25 OKTOBER 2022)

Dinsdag 25 oktober is Jan van Weering overleden in zijn kamer in de Meerwende, waar hij sinds twee jaar woonde. Hij is 91 jaar geworden. Al langer namen zijn krachten af, en leefde hij in een schemerlandschap. Na een herseninfarct, een week voor zijn overlijden, werd duidelijk dat hij niet meer lang te leven had.

Jan van Weering werd geboren in 1931 te Groningen. Hij speelde als jonge jongen bij een bandje van de padvindrij. Muziek zou zijn leven lang belangrijk zijn.

Na de HBS ging Jan naar Amsterdam, naar de Hogere Zeevaartschool. Al snel werd hij stuurman op de grote handelsvaart.

Na zijn militaire dienst begon hij met een opleiding bij de KLM. Hij werd *station manager*. Zo kwam hij in Brazilië, Peru, Portugal en Nieuw-Caledonië terecht, een echte avonturier.

Een belangrijke taak voor Jan was het bedenken van oplossingen voor allerlei vervoersproblemen. Zo moest hij eens militairen naar Nieuw-Caledonië vervoeren, terwijl daar nog nooit een vliegtuig van de KLM was geweest. Jan vond de oplossing en de militairen kwamen veilig aan.

In 1957 trouwde Jan met Ineke van Wielink, ook uit Groningen. Zij verhuisde naar Jan in Brazilië, en later woonden ze samen in Portugal. Met hun twee kinderen Peter en Ingrid, kwamen ze in 1962 in Badhoevedorp terecht, aan de Sloterweg. Op de fiets kon Jan toen naar zijn werk bij de KLM.

Zijn familie noemt Jan een lieve man en een lieve vader. De kinderen hebben een fijne jeugd gehad. Ze konden altijd bij hun vader terecht. Hij hielp hen met hun huiswerk. De liefde voor muziek gaf Jan door aan zijn kinderen. Als gezin maakten ze samen muziek: er werd gezongen en op verschillende instrumenten gespeeld.

Na zijn pensioen, ging Jan vrijwilligerswerk doen. Hij deed veel in en voor de Pelgrimskerk: klussen, piano spelen en nog veel meer. Hij was een aantal jaar ouderling en begeleidde jarenlang het Pelgrimskoor op piano en speelde ook tijdens de diensten in de Meerwende.

Jan hield veel van de natuur, van de sterren, van allerlei gesteenten, van wandelen en kamperen. Dat deed hij graag met zijn gezin, en later reisde hij samen met Ineke door Brazilië en Europa.

Op een november is er in een dienst van Woord en Gebed in de Pelgrimskerk afscheid genomen van Jan van Weering, door zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en belangstellenden. Er was dankbaarheid voor het leven van Jan. Dat hij mag rusten in vrede. Mirjam Vermeij.

KERKELIJKE STAND

VERTROKKEN

correctie

0309

Dhr. M.A. i.p.v. J.P. Poppe

Amstelveen.

EEUWIGHEIDSZONDAG

Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we als gemeente Eeuwigheidszondag gevierd. Deze dag, vlak voor advent, gedenken we de gemeenteleden die ons in dat zijn ontvallen. In de dienst ging dominee Mirjam Vermeij voor. Muzikale ondersteuning werd verzorgd door pianist Hans Erik Dijkstra op piano en cellist Fred Pot. Mark de Vries ondersteunde de gemeentezang en speelde een paar mooie stukken voor, tijdens en na de dienst.

Na inleidende woorden op ons gedenken werden 32 namen voorgelezen. Nabestaanden hebben, tijdens het zingen van lied 753, een kaarsje kunnen aansteken dat stond op een muur omringd met witte rozen. Er is een grote kaars aangestoken waarmee we allen hebben kunnen gedenken die ons reeds ontvallen zijn en een kaars voor allen die eenzaam en alleen gestorven zijn. Daarna kon een ieder een kaarsje aansteken voor iemand die in zijn of haar herinnering een moment van aandacht/herinnering verdient. Voor de nabestaanden waren er mooie steentjes die meegenomen konden worden ter herinnering.

De namen voor wie het licht is ontstoken ter nagedachtenis:

11 nov 2021	Lydia Johanna van der Meulen-Bekker	84 jaar.
15-nov-2021	Maartje Beets-Uitgeest	93 jaar.
01 dec 2021	Baatje Kamp	94 jaar.
02 jan 2022	Piet Gabes	80 jaar.
09 jan 2022	Marretje van der Water-van Dam	95 jaar.
06 feb 2022	Hendrikus Niezen	88 jaar.
15 feb 2022	Tineke Frederica van der Hoop-Rijkeboer	85 jaar.
27 feb 2022	Elisabeth Antonetta Slootweg-van Dam	80 jaar.
07 mrt 2022	Johannes Eliberth Loobeek	87 jaar.
15 mrt 2022	Hester de Roode-de Jong	90 jaar.
17 mrt 2022	Jurriaan van Kooten	91 jaar.
21 mrt 2022	Anna Wilhelmina Sackers-Sammels	90 jaar.
30 mrt 2022	Johannes Adriaan Verhoeven	70 jaar.
12 apr 2022	Cornelia Binnenkade	84 jaar.
27 apr 2022	Johanna den Arend-de Vries	90 jaar.
07 mei 2022	Johanna Maria Schmidt-Bijl	100 jaar.
08 mei 2022	Nicolaas Slootweg	82 jaar.
15 mei 2022	Olga Brink-Loen	97 jaar.
21 jun 2022	Helena Elisabeth Derksen-Bol	79 jaar.
25 jun 2022	Helena Boerkool-Vermaat	98 jaar.
12 jul 2022	Jantine Henriëtte Maas-Borkent	93 jaar.
18 jul 2022	Jacoba Wilhelmina van Munster-van Oosten	86 jaar.
19 jul 2022	Arlette Elisabeth Ester-Bulkmans	55 jaar.
21 jul 2022	Adriaan Leendert de Jong	88 jaar.
25 jul 2022	Hilda Lammie Jansema-Bartelds	96 jaar.
12 aug 2022	Jacobus Hoogendam	81 jaar.
19 aug 2022	Tettje van Dijk-Arends	87 jaar.
31-08-2022	Martha Gesina de Mos-Lenz	91 jaar.
01-sep-2022	Eigje van Beem-den Ouden	92 jaar.
05 sep 2022	Cornelia Huiberta Peetoom-van Vugt	96 jaar.
18 okt 2022	Hans van der Staaij	79 jaar.
25 okt 2022	Jan van Weering	91 jaar.

Een spiegelkje ter nagedachtenis.

Op spiegelkjes staan de namen van alle overledenen geschreven. In de tuin achter de kerk hangen zij daar tot november 2023 en is er een plekje om een geliefde in stilte te gedenken.

De spiegelkjes van het kerkelijk jaar 2020-2021 kunnen dit jaar nog worden gehaald via de koster. Niet-opgehaalde spiegelkjes worden bewaard in een pot op een speciale plek in de stiltetuin.

Hanneke Bonke, Hannie van Driel, Ien Moens & Harry den Arend.

KERKENRAAD (VERSLAG GEMEENTEVERGADERING 3 OKTOBER jl.)

Opening

De vergadering wordt bijgewoond door ongeveer 45 personen. De voorzitter (vz) van de Kerkenraad, Frank Bentschap Knook, heet allen hartelijk welkom. Onze consulent in vacaturetijd, ds. Aarnoud van der Deijl, opent de vergadering met de afbeelding van een glas-in-lood raam waar Jozef, Maria en Jezus op staan en waar Jezus al spelend

aan het timmeren is. Jozef staat bekend als timmerman, maar waarschijnlijk was hij meer een aannemer of een 'bouwmeester'. Ds. Van der Deijl hoopt op een opbouwende avond.

Jaarrekening 2021

De toelichting komt van Jacob van Gelder. De jaarrekening heeft een positief saldo, o.a. vanwege lagere kosten voor een predikant, meer huurinkomsten en hogere vrijwillige bijdragen. De jaarrekening stond in juli jl. in Meerkontakt en is inmiddels door RCBB goedgekeurd.

Begroting 2023

Jacob van Gelder presenteert ook de begroting. Aangezien onze predikant de pastorie niet betreft, worden hogere huurinkomsten verwacht. De vrijwillige bijdragen zullen wellicht dalen. Er worden hogere uitgaven aan onderhoud en energie verwacht. Negatief saldo: €30.000.

Opmerkingen vanuit de gemeente: Begrote uitgaven voor jeugdwerk te laag. Begroting moet gebaseerd zijn op beleidsplan.

Kerk- en andere gebouwen

De situatie m.b.t. onze gebouwen is veranderd sinds de gemeentevergadering van drie jaar geleden door de coronacrisis en het vertrek van de vorige predikant. De werkgroep gebouwen wil daarom graag input van de gemeenteleden over de toekomst van de gebouwen, zodat zij opnieuw advies kunnen uitbrengen aan de kerkenraad. Ginio Beij leidt de bespreking en vraagt gemeenteleden om hun meningen. Puntsgewijs en samengevat zijn deze:

- Het huidige kerkgebouw laten zoals het is, het is mooi, spiritueel en heeft een mooi orgel. Het markante gebouw staat op een gezichtsbepalende plek in Badhoevedorp. Grote bijeenkomsten zoals de schoolkerkdienst zijn mogelijk.
- Diensten in de zomer in het kerkgebouw en in de winter in de Karavanserai houden vanwege de stookkosten.
- Kerkgebouw in tweeën delen, een deel kerk en het andere deel bijvoorbeeld verhuren.
- Kerkgebouw of alle gebouwen afbreken, een wooncomplex met een geïntegreerde, multifunctionele (kerk)ruimte neerzetten. Voorbeeld: de Opgang in Osdorp.
- Een gebouw afstoten voor financiële armslag. Bijvoorbeeld de Karavanserai verkopen, zodat er huizen gebouwd kunnen worden.

Op de vraag wie vindt dat het kerkgebouw moet blijven zoals het is, is de meerderheid vóór. Overwegingen:

- Kerkgebouw is totaal niet energievriendelijk.
- Aantal kerkgangers moet in verhouding zijn met de kosten van een kerkdienst.
- Liggen er mogelijkheden als de Rooms-Katholieke kerk dicht zou moeten?
- Accepteren dat het kerkgebouw koud is, jas aan! Zo wordt de Westerkerk voor 60% verwarmd en men wordt gevraagd warme kleding te dragen.
- Hoeveel ruimte hebben we echt nodig? De rest zou afgestoten kunnen worden.
- Nieuwe wijken bij de kerk betrekken: meer leden.
- Kan het aantal vrijwilligers alle taken in de toekomst blijven volbrengen? Plannen moeten ook uitvoerbaar zijn.
- Hoeveel mensen komen er nog naar de kerk over 10 en 20 jaar?
- Iedereen heeft ongetwijfeld veel herinneringen in het kerkgebouw liggen, maar als het echt nodig is, moet er toch een verandering komen. Net als dat je uiteindelijk toch moet verhuizen als je huis te groot en onpraktisch wordt.

Tot slot geeft ds. Aarnoud van der Deijl ons nog mee:

- De landelijke trend van de PKN is: wees voorzichtig met het afstoten van een kerkgebouw, je kunt het maar één keer doen.
- Het is belangrijk om je als kerk te verbinden met de omgeving.
- Een architect uit Vijfhuizen heeft een boek samengesteld met voorbeelden van kerkgebouwen die tot appartementen, zorgcomplexen, enz. zijn verbouwd. Misschien wil hij wel met ons meedenken.

Sluiting

De vz bedankt hen die aan de avond hebben meegewerkt en de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



Protestantse
Kerk

EINDEJAARSCOLLECTE 2022

Voor ieder van ons een plaats in de kerk.

Geacht gemeentelid,

Ook in het komende jaar zijn er voor jong en oud allerlei activiteiten in onze gemeente: erediensten, gespreksgroepen, pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en catechese.

Activiteiten die toerusten, inspireren en bemoedigen tot navolging van Christus.

Na de “coronastilte” in de kerk door en het *vacant* zijn van onze gemeente, willen wij activiteiten weer oppakken.

Sinds 9 oktober 2022 zijn wij blij met Mirjam Vermeij, onze nieuwe predikant. Wij willen graag, buiten mooie kerstdiensten wat doen voor en met de kinderen dit jaar. Buiten de inzet van ambtsdragers en vrijwilligers zijn hier kosten aan verbonden. We kunnen dit alles alleen organiseren dankzij uw inzet en uw financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van dit jaar om een extra gift.

We begrijpen dat niet iedereen door de energiecrisis hiertoe in staat is, maar mocht u ruimte hebben binnen uw financiën, is een extra gift aan uw kerkelijke gemeente zeer welkom!

Als u dit jaar nog niet heeft (kunnen) bijdragen, dan is dit ook een mogelijkheid om dit alsnog te doen.

Geef aan onze eindejaarscollecte, uw acceptgiro komt vanaf vijf december in uw brievenbus. U kunt of overmaken via die acceptgirokaart of uw bijdrage geven tijdens de collectes (GIVT/contant) van een kerkdienst of internetbankieren op NL16 RABO 0373 7158 38 ten name van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden onder vermelding van “Eindejaarscollecte”.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

N.B.: Als u gebruik maakt van internetbankieren, vermeld dan a.u.b. het kenmerk (16 cijfers) van de acceptgiro.

DE WERELD VAN HET KLOOSTER, EEN ANDERE MANIER VAN KIJKEN

Sinds 2013 brengt een aantal mensen, gemeenteleden en niet-gemeenteleden, jaarlijks een verblijf van enkele dagen door in een klooster.

We leven dan mee in de dagorde van de kloostergemeenschap die bepaald wordt door de gebedstijden. Het is een wisselende groep van maximaal acht personen, al heeft zich in de loop der tijd wel een vaste kern gevormd. Velen van hen zijn meerdere keren mee geweest. We waren te gast in verschillende kloosters van diverse kloosterordes zoals: Abdij van Koningshoeven in Berkel-Enschot, een Trappistenklooster (orde van de Cisterciënzers) die leven volgens de regel van Benedictus; Abdij “Maria Toevlucht”, een Benedictijns klooster in Zundert; De Sint Adelbertabdij in Egmond, De Sint-Pieter en Paulusabdij van Affligem in België, een van de meest oude abdijstichtingen van de Lage Landen.

De belangstelling voor een verblijf in een klooster is erg groot. Er zijn kloosters die nu al zijn volgeboekt t/m de zomer van 2023. Je moet er dus vroeg bij zijn om te reserveren. In 2023 gaan we een paar dagen (di. 06 jun– vr. 09 jun) naar het zeventiende-eeuwse klooster van de Orde van de Minderbroeders franciscanen in Megen, ook wel genoemd “het Assisi aan de

Maas”. Minderbroeders franciscanen laten zich inspireren door het Evangelie van Jezus Christus, zoals Franciscus dat heeft gedaan. Broederschap en gebed zijn de pijlers van hun bestaan. In hun werk voor kerk en samenleving kiezen zij steeds de zijde van de kansarme. Ze bieden hulp aan mensen in nood, komen op voor vrede en recht en eerbiedigen de schepping. We stemmen onze dagen af op de dagorde van deze kloostergemeenschap, die zowel actief als contemplatief is.

Dagelijks zijn er vier gebedstijden en in het klooster heerst stilte. In Megen is ook een Clarissenklooster. Een of tweemaal per week wordt gezamenlijk met hen de Eucharistie gevierd. We gaan het weer beleven. Kloosters geven je het gevoel even ‘uit de tijd’ te stappen. De aandacht en hartelijkheid van de religieuzen versterken dat gevoel en de locatie doet de rest. Het is een eenvoudig verblijf in een mooie omgeving. Een aantal mensen heeft zich alweer gemeld. Mocht u belangstelling hebben en het ook graag eens willen ervaren, neem dan gerust contact met ons op. De deelname is beperkt, maar dan doen wij ons best voor een plekje. Cockie Kamerman en/of Nan Sikkel.

GULLE GEVER

Hiep, hiep, hoera.

Tijdens een zondag in oktober begaf de afwasmachine in de pantry van onze kerk het. Oorzaak: kortsluiting en niet meer te repareren. Dus kijken naar een nieuwe. Die zijn best aan de prijs, maar moest echt

vervangen worden. Een gemeentelid kwam dit probleem ter ore en heeft ons de vaatwasser cadeau gedaan waarvoor onze enorme dank. Henriët den Arend.

OPROEP AAN VRIJWILLIGERS VOOR KERSTBOOM VERSIEREN

Dinsdag 13 of woensdag 14 december ga we de kerstboom in de kerk weer opzetten en die moet dan ook versierd worden. Als het u leuk en gezellig lijkt om hierbij te helpen bent u van harte welkom, neem

dan even contact met mij op dan kunnen we een moment uitzoeken dat de meeste mensen kunnen. Natuurlijk drinken we ook gezellig koffie of thee met iets lekkers. Henriët den Arend.

BLOEMENGROEP

Advent & kerst: verwerking door de bloemengroep. De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mag meedoen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is. De bloemstukken gaan over vier vrouwen die ver-

bonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus.

Zij zijn (me)de dragers van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen, een van deze dragers: Bathseba, Ruth, Rachab & Tamar.

Vriendelijke groet, Carolien Houtsma.

MEERKONTAKT ZOEKT SCHRIJFSTERS

Als een variant op "Boer zoekt vrouw" doen wij een (jaarlijkse) oproep voor nieuwe meditatieschrijfsters. Helaas waren de reacties op onze eerdere oproepen aanmerkelijk lager (nl.: nul) dan bij het TV programma, maar toch: laat onze gendermeditatieweegschaal (75% is man, blank en oud(er)) direct omslaan naar 40% door je op te geven. Waarom?

Als nu in alle Nederlandse gemeenteraden het percentage "vrouw" inmiddels ruim 35% is, als het Ministerie van Defensie een vrouwenquotum van 30% eist, is het toch niet meer van deze tijd dat wij al jarenlang op of onder 25% zijn blijven steken?

Overigens, dat percentage wordt nu slechts gehaald omdat onze dominee *qualitate qua* meeschrijft! Voorheen waren het uitsluitend mannen!

Mogelijk schrikt de werklust of "het onbekende" u af? Die inspanning bestaat uit ten hoogste twee meditaties per jaar op -door uzelf- aan te geven momenten.

Dus dames, stop **niet** met het geven van uw mening, opinie en/of oordeel op Facebook, Snapchat en/of

Whatsapp, maar maak uw bre(e)d(er) gedachten, twijfels en dilemma's bekend via ons blad! Een betere garantie dat u serieus wordt gelezen/gezien is nauwelijks voorstelbaar (tenzij je commercieel columns schrijft). Spring over je schaduw heen, vermorzel het glazen plafond en werp de schroom van je af. Hoe?

Bel/app/mail Inger en/of Erik Gräeve voor aanmelding of meer informatie.

Voelt je meer voor een eenmalige pennenvrucht ter gelegenheid van een bepaalde, al dan niet kerkelijke, en/of maatschappelijke gebeurtenis die jou raakt of intrigeert? Ook die bijdragen zijn welkom en ook daar is ruimte voor op de voorpagina. En onthoud:

Het aantal pagina's in Meerkontakt wordt slechts begrensd door de hoeveelheid aangeleverde kopij van onze gemeenteleden.

Hieronder kunt u, met het nieuwe publicatieschema 2023 in de hand, uw ambities *visualiseren en vertalen* in kopij. De redactie.

AANLEVER- & PUBLICATIEDATA MEERKONTAKT 2023 (JAARGANG 36).

<u>Nr.:</u>	<u>Aanleveren:</u>	<u>Publicatie:</u>	<u>Bijzonderheden:</u>
1.	1901	0302	Nieuwjaarsconcert & 40 Dagentijd.
2.	1503	2403	Zomertijd & Pasen.
3.	1904	2804	Dodenherdenking, Hemelvaart & Pinksteren.
4.	0706	1606	Zomervakantie.
5.	3008	0809	Startzondag.
6.	1810	2710	Wintertijd, Oogstdienst & Eeuwigheidszondag.
7.	0612	1512	Advent, & Kerst & Nieuwjaar.

<u>Nr.:</u>	<u>Aanleveren:</u>	<u>Publicatie:</u>	<u>Bijzonderheden:</u>
1.	2501	0302	Jaargang 37.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA.

Datum:

Zaterdag 24 dec

Zaterdag 31 dec

Onderwerp(en):Kerstdienst (*10 min vooraf samenzang*)

Oudejaarsdienst

Tijd(stip):**21.30** uur.**19.00** uur.