

MEERKONTAKT

PROTESTANTSE GEMEENTE
BADHOEVEDORP-LIJNDEN

35^{ste} jaargang, nr. 05.
8 juli 2022.



MEDITATIE

Verschillende inzichten en herinneringen?

Het is zomer. Hopelijk met veel mooi weer, lekkere temperaturen en mogelijk genieten van een wel verdiende vakantie. Zelf blijf ik thuis, het ouderlijk huis moet leeggehaald worden.

Naast een heleboel zaken die weg moeten, krijg je ook een heleboel dingen in de handen die herinneringen oproepen of waar een verhaal bij hoort. Goed om daar in familieverband over te praten, want het ene verhaal haalt het andere verhaal aan. Zo duik je weer terug in het verleden en zelfs terug naar je jeugd. Maar ook het verschil in dezelfde verhalen, de beleving, het gevoel kunnen tussen de broers duidelijk verschillen. Er wordt op verschillende manieren naar de gebeurtenissen gekeken. Soms in positieve zin, maar ook het tegenovergestelde is mogelijk. Maar in het algemeen komen wij daar goed uit.

Zo vergaat het mij ook als ik naar de Bijbelse verhalen kijk. Als kind op school met die mooi gemaakte platen die een verhaal uitbeelden uit zowel het oude- of het nieuwe testament. Lange tijd blijven die verhalen bij je hangen zoals ze je verteld zijn. De boodschap die met de verhalen wordt meegegeven stonden in die tijd niet ter discussie. Maar hoe ouder je wordt, zorgen de technologische ontwikkelingen en de opgedane kennis vanuit de geschiedenis ervoor dat je op een andere manier naar de verhalen gaat kijken.

Neem daarbij de boodschap van Jezus, die in de Joodse geest invulling geeft aan het leven, met en vooral ook met elkaar. Daarbij invulling gevend aan de verhalen uit het oude testament. Een leven waarin wij als mensen ook verantwoordelijk zijn voor onze de keuzes die wij maken ten opzichte van onze medemens.

Maar ja, hoe moet je dat doen als een gebeurtenis door andere op andere manieren beleefd wordt?
Hoe vaak gebeurt dat niet in ons leven?

Bijna dagelijks denk ik wel eens, vooral als ik het nieuws bekijk en groepen mensen tegenover elkaar zie staan, die eigenlijk allemaal hetzelfde willen, maar op een andere manier naar de zaken kijken. Dan wordt medemenselijkheid en naastenliefde naar een ander niveau, naar een andere dimensie getild. Een dimensie die mij tegen de borst stuit en naar mijn gevoel geen recht doet aan de opdracht die wij mensen hebben gekregen.

Laat mij dan maar met mijn broers in alle gemoedelijkheid, eensgezind aankijken tegen de gebeurtenissen uit het verleden, maar wel met respect voor de verschillende inzichten. Dan kan je echt dichterbij elkaar komen.

Harry den Arend.



DIENSTEN



PELGRIMSKERK

Zondag 03 jul	10.00 uur Collecten	Dhr. Chr. Koldewijn 1. Diaconie.	Dienst van Schrift & Tafel. 2. Kerk.
Zondag 10 jul	10.00 uur Collecten	Ds. A. van der Wal 1. Diaconie.	(Hoofddorp). 2. Kerk.
Zondag 17 jul	10.00 uur Collecten	Pastor A. Creemer-Allard 1. Diaconie.	(Kudelstaart). 2. Kerk.
Zondag 24 jul	10.00 uur Collecten	Ds. R.J. Bakker 1. Diaconie.	(Amsterdam). 2. Kerk.
Zondag 31 jul	10.00 uur Collecten	Dhr. Chr. Koldewijn. 1. Diaconie.	2. Kerk.
Zondag 07 aug	10.00 uur Collecten	Dhr. Chr. Koldewijn. 1. Diaconie.	2. Kerk.
Zondag 14 aug	10.00 uur Collecten	Ds. R.J. Bakker 1. Diaconie.	(Amsterdam). 2. Kerk.
Zondag 21 aug	10.00 uur Collecten	Ds. A. van der Wal 1. Diaconie.	(Hoofddorp). 2. Kerk.
Zondag 28 aug	10.00 uur Collecten	Dhr. Chr. Koldewijn. 1. Diaconie.	2. Kerk.
Zondag 04 sep	10.00 uur Collecten	Ds. G. Landman 1. Diaconie.	(De Bilt). 2. Kerk.
Zondag 11 sep	10.00 uur Collecte	Mw. N. Sikkels-Wildschut. Doel wordt bepaald door ONS.	SCHOOLKERKDIENTST.
<i>De Meerwende</i>	10.30 uur.	Pastor F.A.L. van der Louw	(Heemskerk).

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE

2404	Dhr. G. Hoogendam.
0105	Dhr. P.G. Roos.
0805	Dhr. F.E.K. Bentschap Knook.
1505	Dhr. J.A.M. Baars.
2205	Mw. J.C. v.d. Boogaard-Kreeft.
2905	Mw. A Gehrels-Knibbe.
0506	Mw. A.J. Dees-Prevo.
1206	Mw. J. Plooij-van Ieperen.
1906	Mw. I. Gräeve-Koldewijn.
2606	Mw. J.C. Uittenbogaard-Rietveld de Hondt.



GEFELICITEERD

Op 14 juli 2022 is het echtpaar Bitter-Wilmink 60 jaar getrouwd. Namens de gemeente feliciteren wij hen van harte met dit heuglijke feit en wensen hun een mooie dag toe. Die dag wordt voor hen een verrassing die door de kinderen georganiseerd wordt met kinderen en kleinkinderen. Namens het pastorale team, Hannie van Driel.

BEDANKT

Bedankt voor de bloemen uit de kerk. Mw. J. v.d. Boogaard.

Wat een prachtig boeket bloemen mocht ik ontvangen als groet van u allen na mijn akelige val van de fiets. Helaas zal een volledig herstel wat langer duren, maar ik kan al lopen met krukken, dus daar ben ik al erg blij mee!
Ineke Gräeve.

IN MEMORIAM JOHANNA DEN AREND-DE VRIES

Woensdag 26 april overleed na een kort ziekbed mw. Joke den Arend, moeder van Peter van der Meulen en stiefmoeder van Harry, Rien en Johan den Arend.

Twee jaar geleden werd ik haar pastoraal bezoeker. We ontmoetten elkaar voor het eerst in januari 2020 bij haar thuis. Vanwege haar 88^{ste} verjaardag bracht ik een bloemetje namens de Pelgrimskerk. Ik kende mw. den Arend alleen als trouwe kerkganger. Dan is het altijd een verrassing wat iemand van zo'n hoge leeftijd te vertellen heeft. Boeiende verhalen, foto's en vele belevenissen. Zoals over haar eerste huwelijk met Cees van der Meulen, de scheepsfotograaf en de vele reizen die ze met hem maakte. Over haar tweede huwelijk met Jo den Arend, eerst scheepsmachinist en vervolgens leraar op de zeevaartschool te Vlissingen en later directeur van de zeevaartschool te Amsterdam. Over haar liefde voor muziek en over haar zeer geliefde plaats met haar altviool in het Heemsteeds Filharmonisch Orkest. Ze was net met Kerstmis naar Best geweest en vervolgens met het hele gezin van haar zoon Peter naar Les Menuires. Ze had ervan genoten.



Tijdens de pandemie belde ik haar een paar keer. Zij miste de kerkgang en haar orkest. Pas in april 2021 kon ik weer eens bij haar op bezoek. Zo ook in januari van dit jaar, toen ze 90 jaar was geworden. Ze was weer een weekje naar de Franse Alpen geweest. We lachten om haar grappige anekdotes. Samen lazen we een gebed over 'dankbaarheid'.

Zondag 24 april werd voor haar voorbede gedaan in de Pelgrimskerk. De volgende ochtend ben ik een uurtje bij haar op bezoek geweest in het Spaarne Gasthuis. Haar gehoor was plotseling achteruit gegaan; ze wees me naar pen en papier. Ze was dankbaar voor haar leven en voor de twee goede huwelijken die ze mocht meemaken. Ze was niet bang om afscheid te nemen. Deze gedachten moeten voor familie en vrienden een grote troost zijn. Epie Boven.

KERKELIJKE STAND**OVERLEDEN**

1204	Mw. C. Binnekade
2604	Mw. J. den Arend-de Vries
0805	Dhr. N. Slootweg
1505	Mw. O. Brink-Loen

VERTROKKEN NAAR

1505	Mw. F.C.G. Versteegen-Eikelenboom	Amsterdam.
1705	Mw. A.H. Schilders-Meyer	Amsterdam.

VERHUISD NAAR

0605	Mw. H. Vaerewijck-Meulenbelt
------	------------------------------

NIEUW INGEKOMEN

1404	Mw. A. den Dunnen-Schuringa
------	-----------------------------

KERKENRAAD

Van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie is in januari 2022 gestart. Na het opstellen van een advertentie voor een predikant en een stukje 'over onze gemeente' zijn deze geplaatst op de website van de PKN en op onze eigen website. Hierop zijn enkele reacties gekomen. Na gesprekken met de kandidaten is een delegatie van de beroepingscommissie gaan 'horen' en de anderen hebben via kerk-tv *meegekeken*.

Eén kandidaat werd zeer geschikt gevonden en lijkt goed in onze gemeente te passen. Derhalve kwam de commissie unaniem tot de conclusie de Kerkenraad te adviseren deze kandidaat te beroepen. Voordat dit kan gebeuren heeft u als gemeentelid de gelegenheid te stemmen over de kandidaat tijdens een gemeente-

vergadering, nadat de kandidaat zich heeft voorgesteld.

De uitnodiging voor deze vergadering op 4 juli 2022 om 20.00 uur is 18 juni per e-mail verstuurd. Ook is dit tweemaal in de zondagsdienst afgekondigd. Bij het verschijnen van deze editie van Meerkontakt heeft deze avond waarschijnlijk al plaatsgevonden. Organisatorisch was het helaas niet mogelijk eerder via dit medium te publiceren.

De gevolgde procedure voldoet aan de vereisten, zodat op een juiste wijze een besluit kan/kon worden genomen. De naam van de kandidaat zal, na de gemeentevergadering, ook per e-mail bekendgemaakt worden. Hannie van Driel.

PASTORAAT

Op 13 juni jl. is dhr. Jacob Hoogendam verhuisd naar Verpleeghuis Rozenholm in Aalsmeer.

Helaas kan hij niet meer thuis wonen, en hier kan hij de zorg krijgen die hij nodig heeft.

Zijn adres is nu: Dhr. J. Hoogendam, Verpleeghuis Rozenholm, Afdeling Sonia, kamer 6, Molenpad 4,

1431 BZ Aalsmeer. Als u hem een kaart wilt sturen, is hij daar blij mee. Mocht u vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar pastoraat@pelgrimskerk.org. Alvast hartelijk bedankt, namens de familie van dhr. J. Hoogendam, Hanneke Bonke (pastoraal assistent).

THEOLOGIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN

Wilt u dieper nadenken over vraagstukken van geloof, kerk en samenleving overweeg dan serieus om de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (afgekort: TVG) te gaan volgen.

Het is een informatieve cursus die u wegwijs maakt in de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, haar rituelen en tradities en in de toepassingen in het dagelijks leven. Deze cursus wordt door enthousiaste en bevlogen docenten gegeven in Amsterdam en duurt 3 jaar, maar het is ook mogelijk delen te volgen. De deelnemers hebben diverse (kerkelijke) ach-

tergronden en dit leidt tot geanimeerde gesprekken. Mij is gevraagd de cursus onder uw aandacht te brengen en dat doe ik graag: ikzelf heb deze cursus met veel enthousiasme gevolgd: het heeft mij verdieping gebracht, uitgenodigd tot lezen van interessante boeken en in contact gebracht met bijzondere mensen. De TVG cursus start in september en er is plaats voor nieuwe cursisten. Lees de website tvg-amsterdam.nl voor uitgebreidere informatie en schrijf u in! Het is echt de moeite waard!! Lucie Gijzenberg.

ZOMERTIJD IS WEER TIJD VOOR T(HEE) & T(HEMA)



Ook deze zomer heeft een voorbereidingsgroep bestaande uit leden van de Engelbevaarderskerk en van de gemeente rond de Pelgrimskerk een aantal middagen georganiseerd waarop we, onder het genot van een kopje thee/koffie, elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen komen rond een thema. De middagen vinden plaats in de Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk, Havikstraat 5 van 14.30-16.00 uur.

Het programma is als volgt:

- Donderdag 21 juli: Marty Hillebrand vertelt over haar schilderijen, die ze in de maanden juli en augustus exposeert in de Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk.
- Donderdag 18 augustus: Ineke Peereboom, dirigente van het Parochiekoor, is onze gast en zal het gaan hebben over zang in de eredienst.

Beide middagen staat om **14.15** uur de koffie/thee klaar. Ook deze zomer hopen we van harte u weer te ontmoeten! Informatie: Afra Kloppenburg, & Lucie Gijzenberg.

(CONCEPT)JAARCIJFERS DIACONIE 2021

Het jaar 2021, een jaar met het Corona virus, soms kerkdiensten met een beperkt aantal, of helemaal geen, kerkgangers.

Het (concept)overzicht vindt u in bijlage bij dit Meerkontakt.

Voor alle gaven die we ook in dit jaar mochten ontvangen, willen we u hartelijk bedanken. Hiermee hebben we opnieuw een aantal organisaties en instellingen zowel plaatselijk, landelijk en wereldwijd kunnen ondersteunen. Mede door een gift van de

MUZIEK IN DE KERK

Muziek in de kerk, het lijkt zo vanzelfsprekend; in de vorm van orgelspel, voorzang, samenzang, een muzikaal intermezzo, koorzang en ga zo maar door.....

Afgelopen twee jaar was die vanzelfsprekendheid, als gevolg van de corona pandemie, ineens ver te zoeken: het orgelspel bleef, een enkele voorganger waagde zich aan voorzang, maar de samenzang en de koorzang verdwenen. Daarnaast bleek het ook niet mogelijk om buiten de kerkdienst om een concert te organiseren.

Inmiddels zijn er wat dat betreft gelukkig betere tijden aangebroken; het orgelspel klinkt nog steeds en de gemeentezang is terug als vanouds. Dat is fijn, want muziek kan mensen diep van binnen raken en samen zingen doet iets met een mens; muziek maakt emoties los en roept herinneringen op. De bekende theoloog / kerkmusicus Hanna Rijken zegt hierover: "Muziek zorgt voor verbinding, zowel tussen mensen onderling als over kerkmuren heen en tussen hemel en aarde. Muziek levert de vleugels waarop de ziel omhoog wordt gedragen naar God. Soms zijn mensen via muziek tot geloof gekomen, bijvoorbeeld omdat

* *Hanna Rijken in een interview in Trouw 6 dec 2021.*

GEZOCHT: MEDITATIESCHRIJFSTERS MEERKONTAKT

Mede door haar "einde dienstverband" bij onze gemeente van ds. Bara van Pelt zijn wij -opnieuw en alweer- op zoek naar meditatieschrijfsters in 2023 e.v.. Onze eerdere oproepen bleven helaas onbeantwoord.

Nu de kruitdampen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn opgetrokken, 70% van de geïnstalleerde gemeenteraden een (landelijk) percentage vrouwen-deelname van 43% kent (en nog nooit zo hoog is geweest), kunnen wij ons toch niet voorstellen dat daarmee het schrijfsterspotentieel binnen onze kerkgemeente totaal is uitgeput en een of meer dames niet in ons blad kunnen/willen schrijven! Help ons en uw gemeente!

Laat de *genderweegschaal* van nu (100% man, blank en 65+ jaar) van ons schrijversgilde in één klap kantelen naar 75% ! Leeftijd is bij ons geen discriminerende factor.

Mogelijk schrikt een hoge werklast of "het onbekende" u af? Feiten: die werklast overstijgt nooit het

voormalige *Eetclub* was ons uitgavepatroon ongeveer gelijk aan dat van 2020.

De opbrengsten via de collecten-zakken waren wat minder dan in voorgaande jaren, mede door het teruglopende ledenaantal.

Wel ontvingen we meer via de GiVT (app) en bank. Het jaar werd afgesloten met een klein positief saldo; dit is ongebruikelijk, we streven ernaar om het opgebouwde vermogen in het verleden iets af te bouwen. De Diaconie.

ze een keer een muzikale kerkviering bijwoonden en dat iets met hen deed. Zo bezien is het goed voor te stellen dat het verbod op zingen en koorrepetities in de kerk als een groot gemis is ervaren. Het is alsof je het hart uit het geloof haalt.*"

Daarom ook willen we de Muziek in de Kerk (MIK) levend houden dan wel nieuw leven inblazen. De koorzang en andere muzikale activiteiten zijn namelijk nog niet terug op het oude niveau. Om dat te kunnen realiseren zijn mensen nodig die zelf graag zingen en/of musiceren.

In onze Pelgrimskerk hebben we lang een redelijk vaste groep zangers gehad. Momenteel is die groep echter behoorlijk uitgedund. Daarom hierbij een oproep om aan te geven of jij/u geïnteresseerd bent om (incidenteel) mee te zingen in een gelegenheidskoor. Deze oproep is ook gericht aan de mensen die in het verleden al regelmatig mee zongen; zo kunnen we een volledig beeld krijgen van de animo.

Opgave kan via e-mail of telefonisch bij Tineke Vasmel en Nico van Driel.

aantal van twee meditaties per kalenderjaar op -door uzelf- aan te geven tijdstippen. Ook bent u vrij in de keuze van uw onderwerpen.

Dus dames: vraag uzelf af wat u kunt doen voor uw kerkgemeente (vrij naar J.F. Kennedy (JFK), 35^{ste} president van de Verenigde Staten) en/ benader Inger Albers (020 659 3747), of Erik Gräeve, (020 388 2505) voor meer informatie.

Aanmelden kan ook rechtstreeks via: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org

Wilt u liever eenmalig een meditatie schrijven ter gelegenheid van een bepaalde, al dan niet kerkelijke, en/of maatschappelijke gebeurtenis die u raakt of intrigeert?

Ook die bijdragen zijn zeer welkom en worden ingepast op het door u gewenste moment. Stuur die tekst dan gewoon naar bovenvermeld e-mailadres.

U heeft de zomerperiode om erover na te denken en te besluiten. De redactie.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA.

Datum:

21 jul
18 aug

Onderwerp(en):

Thee & Thema (Ontmoetingsruimte)
Thee & Thema (Ontmoetingsruimte)

Tijd(stip):

14.30 uur.
14.30 uur.

