



40dagentijd 2022, met als thema “Alles komt goed?!”

Woensdag 2 maart start dit jaar de veertigdagentijd, het thema klinkt gemakkelijk, en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt.

Zeven werken van barmhartigheid In de 40dagentijdcampagne draait het, net als vorig jaar, om de zeven werken van barmhartigheid. Alle collecten in de campagne zijn verbonden aan één van deze werken.

Zondag 6 maart: “Rwanda” Met zusters werken aan gezond eten



In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van de landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Zij leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.



Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat de mens heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Bijvoorbeeld bij een Friese kerk met het project “De woonkamer” voor eenzame mensen, of bij een project voor mensen getroffen door een overstromingsramp in Limburg.

Zondag 13 maart: “Kerk zijn doe je met elkaar”



Zondag 20 maart: “Indonesië Een betere

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De Organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders zodat deze zichzelf financieel kunnen redden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

toekomst voor straatkinderen”

Zondag 27 maart: “Jong en



oud thuis in de kliederkerk”.

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van de bijbel - verhalen, leren van elkaar en komen(weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Zondag 3 april: “Moldavië Kinderen en ouderen



worden gezien.

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.

Zondag 10 april: “Paas



Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. D.m.v. allerlei opdrachten leven ze zich in, b.v. in Petrus, Judas en/of Maria en wordt hen de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.

Challenge - inleven in het paasverhaal”.

Wij willen u bedanken voor de steun die we het afgelopen jaar mochten ontvangen, zodat we weer een aantal instanties en projecten hebben kunnen ondersteunen. De bovengenoemde projecten willen we steunen tijdens de 40-dagentijd, dit betekent dat er financiële middelen nodig zijn, en ook de inzet van mensen. Gelukkig zijn er nog steeds individuen die zich inzetten voor deze binnenlandse- en buitenlandse organisaties. De dingen

gebeuren meestal nooit vanzelf, daarom zijn veel mensen nodig, ook in onze kerk, zodat dit werk door kan blijven gaan, mensen met nieuwe ideeën, die zich in willen zetten voor dit soort werk, zodat degenen die dit al gedurende vele jaren gedaan hebben terug kunnen treden, neem gerust eens contact op met één van onze diakenen. **Misschien komt alles dan toch nog goed. *De Diaconie.***