

# MEERKONTAKT

PROTESTANTSE GEMEENTE  
BADHOEVEDORP-LIJNDEN

32<sup>ste</sup> jaargang, nr. 07.  
6 september 2019.

---



## MEDITATIE

Samen zoeken naar nieuwe wegen en mogelijkheden.

Een nieuw kerkelijk seizoen staat aan zijn begin. Een jaar waarin wij als gemeente met elkaar mogen vieren dat wij, door ons geloof gesterkt, samen dingen mogen gaan ondernemen. Zoeken naar wat ons bezighoudt en aan de hand van het Woord wegen vinden die ons als gemeente sterk laat staan in deze maatschappij en wereld.

Het wordt ook een jaar waarin wij gezamenlijk keuzes moeten gaan maken. Er is de afgelopen jaren al veel gesproken en gedacht over wat wij aan moeten met onze gemeente en op welke wijze daar invulling aan gegeven moet worden. Maar het moment komt daar, dat wij over hetgeen besproken en gedacht is keuzes moeten gaan maken en besluiten moeten nemen. Laten wij elkaar blijven vasthouden en met de keuzes die gemaakt worden gezamenlijk aan de slag gaan. Het is en moet voor ons allen een uitdaging zijn om samen nieuwe wegen en vormen te gaan maken waarin wij elkaar kunnen vinden, bemoeiden en sterker maken.

Als kleiner wordende kerkelijke gemeente willen wij binnen de gemeenschap waarin wij wonen een rol blijven vervullen. Maar wij moeten ook vaststellen dat het aantal handen die het werk moeten uitvoeren steeds minder worden. Dat vraagt dus ook een andere aanpak en een andere manier van werken. Wij zullen in gezamenlijkheid moeten gaan aangeven wat wij belangrijk vinden en waar wij onze energie in kunnen en willen steken.

Laat dan ook wat wij doen een lichtpunt voor anderen mogen zijn. Laat datgene wat wij doen aanstekelijk zijn voor mensen om ons heen. Laten wij duidelijk zijn over wat ons bezielt, raakt en bezighoudt. Daarmee kunnen wij elkaar inspireren, stimuleren en ondersteunen.

Als wij gezamenlijk, als gemeente, met alles wat wij al weten en hebben meegemaakt, in staat zijn om nieuwe wegen te gaan bewandelen en mogelijkheden te zoeken, ondersteund door de Woorden uit de Oude Schriften en het voorbeeld dat Jezus, ons, in zijn leven heeft gegeven, mogen wij ons gesterkt weten op de weg die wij inslaan.

Harry den Arend.

DIENSTENPELGRIMSKERK

Zondag 08 sep	10.00 uur	Dhr. A. Verheij	(Zoetermeer)
	Collecten	1. Diaconie.	2. Kerk.
Zondag 15 sep	10.00 uur	Ds. B.J. Griffioen	Startzondag.
	Collecten	1. Zending Midden Oosten.	2. Eigen jeugdwerk.
Zondag 22 sep	10.00 uur	Pastor L. Seeboldt & ds. B.J. Griffioen	Oecumenische dienst
	Collecten	1. Diaconie.	Dienst van Woord & Gebed
			2. Vredesweek.
Zondag 29 sep	10.00 uur	Pastor J. de Wolf	(Hoofddorp).
	Collecten	1. Diaconie.	2. Kerk.
Meerwende	10.30 uur	Pastor A.M. Creemer-Allard	(Kudelstaart).
Zondag 06 okt	10.00 uur	Ds. B.J. Griffioen	Bevestiging Ambtsdragers.
	Collecten	1. Diaconie.	Dienst van Schrift & Tafel
			2. Kerk.
Autorijdiensten:			
Zondag 08 sep		Dhr. C.D. Braam	659 6190
Zondag 15 sep		Dhr. H. Buurma	659 3218
Zondag 22 sep		Dhr. R. Hoogeboom	659 5322
Zondag 29 sep		Dhr. G. Klaasse Bos	023 5551 782
Zondag 06 okt		Dhr. J. Handgraaf	659 3889

## BIJ DE DIENSTEN

Startzondag, 15 september, het verhaal van de jonge David, die op zijn eigen manier, niet die van zijn adviseurs, een gigant tegemoet treedt. Overmoedig, of naïef van die herdersjongen, of toch slim, en moedig? Hoe het ook is, en hoe je er ook over denkt, een spannend en goed verhaal is het wel! Mooi en inspirerende lectuur en verhaalmateriaal voor Oud en Jong. (1 Sam 17, 31-58)

Traditioneel staat de derde of vierde zondag van september in het teken van de vrede. Voor deze zondag, 22 september bereidt de Raad van Kerken een Oecumenische viering voor in de Pelgrimskerk waarin Pastor Loek Seeboldt en ik zullen voorgaan. Aanvang gewoon om 10.00 uur.

Die dag is ook een heel feestelijke dag voor een Roemeens bruidspaar dat graag hun huwelijk te midden van hun Nederlandse vrienden en ook enkele aanwezige familieleden wil laten inzegenen. Radu is

van Oosters-Orthodoxe huize en zijn bruid Silvia Luthers.

In gesprek met Radu Nitu en Silvia Negoita hebben we samen een viering voorbereid waarin zij, met een paar huwelijksgetuigen elkaar trouw zullen beloven voor God, elkaar, en de mensen om hen heen. Om 12.30 uur is er deze tweede dienst, waarin ook u ook van harte welkom zijn om dit bijzondere moment mee te komen vieren. Een echte oecumenische zondag dus!

6 oktober, Israëlzonntag en een dienst van Schrift en Tafel, en dit keer wel zeer bijzonder, omdat we drie gemeenteleden mogen inzegenen als ouderling met een bijzondere opdracht voor het pastoraat. We lezen een gedeelte van het verhaal van David en Saul uit 1 Samuel 24, een spanning die oploopt tussen de twee concurrenten, en ook weer lijkt te luwen. We hopen samen een inspirerende viering te kunnen beleven. Bert Griffioen.

## BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE

0707	Mw. G. Boersma-de Groot
1407	Mw. H. den Arend-Dikstaal
2107	Mw. E. de Best-Unk
2807	Mw. D. Noorlander-Oskam
0408	Mw. G.J. Schaaf
1108	Mw. W. Rechthuyt-van der Vaart
1808	Mw. J. Kroes-de Jong
2508	Mw. C. Dooijeweerd-de Jongh



**BEDANKT**

Op 16 juni j.l. kwam de heer Reinier Hoogeboom namens de PKN-gemeente mij een prachtig bloemenboekje met een meelevende groet aanbieden, waarvoor ik u heel graag hartelijk wil bedanken! Hans Nusselder.

Ik wil de gemeente heel hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen. Het geeft een blij gevoel om er bij te horen! Mevrouw D. Noorlander-Oskam.

Na zes weken in de Meerwende doorgebracht te hebben en nu gelukkig weer thuis te zijn, wil ik U allen heel hartelijk bedanken voor alle bezoeken, kaartjes, bloemen, meeleven. Het was hartverwarmend en heeft mij goed gedaan! Ik moet nog geduld hebben en ga heel kleine stapjes vooruit! Lieve groet, Ina Goudappel.

Ik wil iedereen die mij al het goede toegewenst heeft tijdens mijn afwezigheid, in de vorm van bloemen, telefoonjes, kaartjes etc. van harte bedanken. Gelukkig ben ik bijna hersteld en zal ik weer snel mijn werkzaamheden volledig kunnen gaan uitvoeren. Groeten en tot ziens, Henriët den Arend.

Lieve mensen,

Dank voor het medeleven en de mooie bloemen die ik kreeg nadat ik een paar dagen opgenomen was in het ziekenhuis voor een kleine ingreep. Heerlijk, weer thuis te zijn en genieten van het mooie weer. Vriendelijke groet, Conny Dooijeweerd.

**KERKELIJKE STAND****OVERLEDEN**

0607 Mw. T.M. Mosselman

**VERHUISD BINNEN GEMEENTE:**

0407 Mw. G. Dijkman

**VERTROKKEN:**

3105 Mw. C.W. de Tree  
2006 Dhr. R.J. Coenegrachts  
0107 Mw. R.J. Scheelbeek

naar:  
Hoofddorp.  
Amsterdam.  
Hoofddorp.

**UITGESCHREVEN**

Dhr. C.J. Vos

naar:  
Lisse.

**NIEUW INGEKOMEN:**

0407 Mw. L. van Manen  
0507 Dhr. R.W.J. Sneek

**BEVESTIGING NIEUWE OUDERLINGEN**

Na intensief zoeken en een speciale training hebben zich tot onze grote vreugde DRIE leden van onze kerk gemeld die de verantwoordelijkheid op zich zullen nemen voor speciale taken binnen onze gemeente in de rol van OUDERLING. Als er vóór 28 september a.s. geen wettige bezwaren worden ingediend bij de scriba van de gemeente, zullen in de dienst van 6 oktober worden bevestigd als OUDERLING de volgende personen



mw. E. (Epie) Boven  
mw. J.C.(Hanneke) Bonke  
mw. G.J.M. (Hannie) van Driel-van der Velde

Als ouderling zullen deze dames de bijzondere opdracht krijgen: als PASTORAAL ASSISTENT bijstaan van onze predikant in bijzondere situaties waar dit nodig is vanwege afwezigheid en/of grote drukte van de predikant. Wij prijzen ons gelukkig dat zij bereid zijn deze bijzondere en intensieve opdracht te aanvaarden en wensen hen vanaf deze plaats al veel sterkte en succes. Uw Kerkenraad.

**PASTORAAT**

Zondagmiddag 14 juli hadden wij een dienst in de Schuilhoeve. Het was een mooie dienst waarin onze dominee voorging en waarin we geluisterd, gezongen en gebeden hebben. Er was ook een collecte met het mooie bedrag van €101,- wat we graag wilde geven voor de reparatie van het kerkorgel. Daarna dronken

we onder gezellig gebabbel koffie of thee met wat lekkers. Het was fijn dat de mensen ook even met onze dominee konden praten, dat doet goed. Het was een fijne middag en het is ook fijn dat de Schuilhoeve ons daar de gelegenheid voor geeft. Namens het pastorale team van de Schuilhoeve, Ien Moens.

**OOK UREN VAN DE KOSTER KOSTEN GELD!!!!**

We zijn als kerkelijke gemeente hier in Badhoevedorp best wel een beetje verwend!

Zo hebben we (en dat is echt een uitzondering) nog steeds de beschikking over een (parttime) koster. Met de afname van het aantal vrijwilligers en de toename van de behoefte vanuit de gemeente aan "aandacht". vergeten we dat onze koster ook maar één mens is en parttime voor onze gemeente werkt.

En in die beperkte tijd doet zij al vreselijk veel, is altijd enthousiast en ook steeds bereid nog nét één stapje meer te doen. Da's ontzettend leuk, maar gelijk ook een risico. Want als wij allemaal iets meer tijd vragen van onze Henriët, is zij gedwongen ander werk "op te schuiven". Uiteindelijk zien wij dat als kerkrentmeesters in de extra uren die Henriët heeft gewerkt. En.....die uren kosten natuurlijk ook geld! Een voorbeeld hiervan is de openstelling van de kerk op **zaterdag**. Dit is ingesteld om vrijwilligers niet op

"elk moment" die dag bij Henriët aan te laten kloppen. Iedereen die functioneel iets voor de kerk wil doen kan tussen 10.00-11.00 uur terecht. Maar deze openstelling voorziet ook in een "sociale behoefte": het is erg gezellig om even langs te komen om een kop koffie "mee te pakken". Erg? Nee hoor, als het maar niet betekent dat de openstelling onnodig (en niet-functioneel) wordt opgerekt. Daarom is in de Kerkenraad afgesproken dat we proberen deze openstelling uitsluitend te gebruiken waarvoor zij is bedoeld: om dingen voor de kerk(dienst) te doen. En dan?

Zorgen dat we écht op tijd weg zijn en Henriët hieraan geen extra tijd kwijt is. Doet u allemaal ook mee? Dus: hartelijk welkom als u op zaterdagochtend iets moet doen in/voor de kerk, maar om 11.00 uur gaat de kerkdeur echt dicht. Harm Jonker.

**T&T (Thee met een thema)**

Met voldoening kijken we terug op een 3-tal geslaagde T&T middagen; middagen waarop we elkaar onder het genot van een kopje thee/koffie ontmoetten en rond een thema met elkaar in gesprek raakten.

De thema's werden met veel enthousiasme door de sprekers ingeleid en de animo om deze middagen te bezoeken was groot. De T&T middagen worden in

de zomer georganiseerd als alle andere activiteiten een stop hanteren. Nu in beide kerken het winterseizoen weer opstart, gaan de T&T middagen in winterslaap. Volgende zomer hopen wij in juni, juli en augustus u weer te mogen ontmoeten. Wij danken u hartelijk voor uw enthousiaste deelname en wensen u een goede winter toe. Namens de T&T organisatoren, Lucie Gijzenberg.

**HOGE NOOD**

Door allerlei vervelende omstandigheden zijn enkele dames uitgevallen in de koffieteams. Er zijn nu nog maar 7 dames over en er zijn per week twee personen (dame of heer) nodig. Als koster doe ik dus een dringend beroep op u allen **--kom alstublieft helpen**

**koffieschenken op zondag-**. Hoe meer mensen hoe minder 'dienst'. Wilt u weten wat het inhoudt bel gerust 020 659 3133 dan vertel ik het u. Laten we ook na de zondagse kerkdienst 'samen' gemeente zijn. Met hoopvolle groet Henriët.

**PROGRAMMA STARTWEEK VAN 15-20 SEPTEMBER 2019**

**Zondag 15 september STARTDIENST** met als thema "EEN GOED VERHAAL". Voorganger: ds. Bert Griffioen.

11.00 uur: **KOFFIE MET LEKKERS**

11.30 uur: Een muzikale vertelvoorstelling "ONTMOETINGEN ONDERWEG", een pelgrimstocht door Aat van der Harst met muzikale medewerking van Marianne van der Post (zie verderop in Meerkontakt).

11.30 uur: **WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN** voor de kinderen en andere liefhebbers o.l.v. Cocky Kamerman.

12.30 uur: **BORREL MET HAPJES**.

**Dinsdag 17 september** 18.00 uur: Start **WALKING DINNER** in de Karavanserai met een borrel.

18.45-19.30 uur: Voorgerecht.

19.45-21.00 uur: Hoofdgerecht.

21.15-22.00 uur: Nagerecht. (zie opgaveformulier Walking Dinner zie hierna voor meer informatie & **aanmelden**).

**Woensdag 18 september** 17.00 uur: **KINDERACTIVITEITEN** met aansluitend **PANNENKOEKEN ETEN**.

**Donderdag 19 september** 20.00 uur: Thema-avond voor de gemeente over "DE MAALTIJD VAN DE HEER", voorbereid door de werkgroep Liturgie. Aan de hand van tafelliederen en stellingen zullen wij met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van het Avondmaal, de beleving ervan, de vormgeving van het avondmaal en de plaats ervan in het leven van de Gemeente.

**Vrijdag 20 september** 18.00 uur: **DE BARBECUE**, traditiegetrouw verzorgd door de kosterfamilie. Welkom in de kerktuin (goed weer) of de Karavanserai (slecht weer).

**BIJ DE MUZIKALE VERTELVOORSTELLING “ONTMOETINGEN ONDERWEG”**

Verhaal van een pelgrimstocht door Aat van der Harst. Al eeuwenlang maken mensen tochten te voet naar heilige plaatsen in de verte. Aat van der Harst wandelde van zijn huis in Leusden naar Santiago de Compostella en erna naar Rome. Samen met zangeres Marianne van der Post maakte hij een verhaal van zijn tocht. Aat vertelt over de weg naar de verte met pelgrimsthema's als de oproep, wolven op de weg, ontmoetingen, wegwijzers, heilige plaatsen en de aankomst/thuiskomst. De wandelweg staat steeds symbool voor de levensweg. Persoonlijke verhalen vloeien samen met de oude, overgeleverde verhalen.

Diverse levensthema's komen aan de orde en het belangrijkste zijn uiteindelijk de ontmoetingen met reisgenoten die een korter of langer stuk met je meelopen. Centraal staan betekenisvolle gesprekken met tochtgenoten tegen de achtergrond van de wandeling door indrukwekkende natuur en langs historische steden, kathedralen en kloosters.

Marianne van der Post begeleidt het verhaal met gitaar en zang. Ze zingt Nederlandse poëzie (o.a. van Martinus Nijhof), Franse chansons, Engelstalige liederliedjes en een eigen compositie.

**OPGAVEFORMULIER WALKING DINNER OP DINSDAGAVOND 17 SEPTEMBER 2019.**

Velen hebben in de afgelopen jaren een Walking Dinner meegemaakt tijdens de Startweek - een afwisselende avond die gastvrijheid en verbinding betekent. Als u mee wilt doen, kunt u zich via onderstaande strook opgeven. Belangrijk is natuurlijk ook dat er mensen zijn die een voorgerecht, een hoofdgerecht of een nagerecht willen maken. Voel je niet verplicht maar neem als het wel zou kunnen iets voor je rekening.

Een walking dinner of running dinner is een maaltijd die op verschillende adressen wordt genoten. U gaat per auto of fiets naar de adressen die u krijgt opgegeven voor het voorgerecht, het hoofdgerecht en het nagerecht. Er wordt in groepjes van zes mensen gegeten. Eén van hen heeft het gerecht klaargemaakt. Bij hem of haar thuis wordt gegeten. U eet steeds in wisselende groepjes, maar u kunt ervoor kiezen om dit samen met uw partner of een vriend(in) te doen.

18.00 uur: Gezamenlijke borrel in de Karavanserai. De groepsindeling wordt dan bekend gemaakt.

18.30 uur: Vertrek vanaf Karavanserai naar het eerste adres voor het voorgerecht.

18.45 uur: Voorgerecht. Op dit adres breken we om half acht op om op tijd op het tweede adres te zijn.

19.45 uur: Hoofdgerecht. We hebben hiervoor een uur en een kwartier de tijd. Om 21 uur breken we op om tijdig op het volgende adres te zijn.

21.15 uur: Nagerecht. Hier genieten we de derde en laatste gang van en gaan daarna naar huis. Doet u mee?

Vul dan onderstaande in en lever het strookje in voor **10 september 2019** bij:

Anneke de Jongh, Greet Boersma.

**Ik ontvang vijf gasten aan mijn eettafel en ik maak (één van deze drie mogelijkheden aankruisen):**

het voorgerecht.

het hoofdgerecht.

het nagerecht.

**Of (één van deze twee mogelijkheden aankruisen):**

Ik ontvang vijf gasten en het maakt mij niet uit welke gang ik zal maken; ik hoor dat wel.

Ik kom graag maar bereid niets voor; schuif wel graag aan.

Naam (eventueel twee namen) :  
 Adres :  
 Telefoon :  
 Vervoer nodig? : JA/NEE.

## ACTIVITEITEN- &amp; VERGADERAGENDA

<u>Datum:</u>	<u>Onderwerp(en):</u>	<u>Tijd(stip):</u>
09 sep	Kerkenraad	20.00 uur.
15 sep	STARTZONDAG	10.00 uur.
17 sep	Walking dinner	18.00 uur.
18 sep	Kindermiddag	16.30 uur.
19 sep	Gemeenteavond	20.00 uur.
20 sep	BBQ	18.00 uur.
23 sep	Moderamen	19.30 uur.
24 sep	Start basiscatechese	15.00 uur.
01 okt	Consistorie	13.00 uur.
08 okt	College van Kerkrentmeesters	20.00 uur.
08 okt	Diaconie	20.00 uur.

