

MEERKONTAKT

PROTESTANTSE GEMEENTE
BADHOEVEDORP-LIJNDEN

36^{ste} jaargang, nr. 04.
16 juni 2023.



Kerken en het slavernijverleden

In mijn mailbox vond ik verschillende berichten over de kerk en het slavernijverleden.

Een collega stuurde mij het programma rondom Keti Koti (1 juli) in Hoofddorp. Ik ontving informatie over een speciale kerkdienst bij Keti Koti op 2 juli.

Het boek 'Haarlemmers en de slavernij' verscheen en ik kocht het. Ik las het essay van scriba René de Reuver van de PKN, 'Kerk en slavernijverleden' (zie [Kerk en slavernijverleden: voorbij de woorden | Protestantse Kerk in Nederland](#)). En eind juni maak ik een wandeling, met een aantal collega's, door Haarlem, langs de sporen van het slavernijverleden. Keti Koti is, voor de Surinaamse gemeenschap, een dag van viering en van reflectie. Welke betekenis zou het kunnen krijgen voor de gehele Nederlandse gemeenschap?

In december jl. bood premier Rutte namens de Nederlandse Staat excuses aan voor het aangerichte leed en de vernedering in de periode van de slavernij. Ik krijg de indruk dat er sinds die excuses meer aandacht is voor de periode van slavernij, en voor de gevolgen ervan bij de nazaten van tot slaaf gemaakte. Inmiddels zijn er plannen voor een Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam.

De kerken hadden ook een aandeel aan slavernij en de instandhouding ervan. Welke rol zij hadden, wordt nu onderzocht in het onderzoeksprogramma van de Protestantse Theologische Universiteit. Zo wezen de kerken slavernij eerst af, daarna werd het toch toegestaan. Hoe kon dat gebeuren?

Het lijkt een zeer complexe situatie, waarin geld ('handelswaar' vanuit de 'koloniën'), godsdienst (rooms-katholiek en protestant) en macht (van Nederland, Spanje, Portugal & Engeland) nauw met elkaar verweven zijn. Zoals zo vaak ging dit ten koste van heel veel mensenlevens.

Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoeksprogramma. Al hoop ik dat er geen onderzoek nodig is om onderdrukking, ontmenselijking en uitbuiting af te wijzen.

Wat gaat u doen op 1 juli?

Er is om 10.15 uur een Keti Koti-plechtigheid bij het Slavernijmonument in Hoofddorp.

Mirjam Vermeij.

DIENSTENPELGRIMSKERK

Zondag 18 jun	10.00 uur Collecten	Ds. M. Vermeij 1. Diaconie.	OVERSTAPDIENST. 2. Kerk.
Zondag 25 jun	10.00 uur Collecten	Ds. F. Omvlee 1. Diaconie.	(Monnickendam) Elvisdienst. 2. Kerk.
Zondag 02 jul	10.00 uur Collecten	Ds. H.G. van Viegen 1. Diaconie.	(Leimuiden). Dienst van Schrift & Tafel. 2. Kerk.
Zondag 09 jul	10.00 uur Collecten	Ds. M. Vermeij. 1. Diaconie.	2. Kerk.
Zondag 16 jul	10.00 uur Collecten	Ds. L. Rasser 1. Diaconie.	(Amsterdam). 2. Kerk.
Zondag 23 jul	10.00 uur Collecten	Ds. M. Vermeij. 1. Diaconie.	2. Missionair werk.
Zondag 30 jul	10.00 uur Collecten	Ds. R.J. Bakker 1. Diaconie.	(Amsterdam). 2. Kerk.
Zondag 06 aug	10.00 uur Collecten	Dhr. Chr. Koldewijn. 1. Diaconie.	2. Kerk.
Zondag 13 aug	10.00 uur Collecten	Pastor A.M. Creemer-Allard 1. Diaconie.	(Kudelstaart). 2. Kerk.
Zondag 20 aug	10.00 uur Collecten	Ds. R.J. Bakker 1. Diaconie.	(Amsterdam). 2. Kerk.
Zondag 27 aug	10.00 uur Collecten	Ds. M. Vermeij 1. Diaconie.	Bevestiging ambtsdragers. 2. Kerk.
Zondag 03 sep	10.00 uur Collecten	Dhr. Chr. Koldewijn. 1. Diaconie.	2. Kerk.
Zondag 10 sep	10.00 uur Collecten	Ds. M. Vermeij. 1. Diaconie.	2. Missionair werk, een thuis voor jongeren.
<i>De Meerwende</i>	10.30 uur	Pastor A.M. Creemer-Allard	(Kudelstaart).

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 18 juni is er de overstapdienst van Felien, Phileine en Tess. Ook Femke stapt over. Van harte welkom om met deze vier over te stappen! Verder zal ik nog voorgaan op 9 en 23 juli. Mirjam Vermeij.

Zondag 25 juni leidt 'Elvisdominee' Fred Omvlee een Elvis-kerkdienst. Ds. Omvlee is Hoofd Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke Marine, die al zeventien jaar overal in ons land Elvis-kerkdiensten organiseert.

Volgens Omvlee wilde Elvis eigenlijk gospelzanger worden, maar zijn bijzondere stem paste niet in de gospelbands waar hij solliciteerde. Hij was gelovig, maar ook op zoek naar de zin van het leven en worstelde met zijn pillenverslaving. Helaas leidde het tot een ongelukkig en depressief einde aan zijn leven.

Zijn boodschap: "zelfs al eindig je als Elvis, je valt niet uit Gods hand". In deze dienst horen we het levensverhaal van Elvis met enkele van zijn grootste hits. En we luisteren en zingen veel Elvis-gospels. Verder is het een 'gewone' kerkdienst met toepasselijk Bijbellezing

en gebed. Medewerking verleent de band *Rising Clouds* uit Harderwijk. U bent van harte uitgenodigd. Ook gasten zijn van harte welkom. De commissie Erediensten.

LIEF & LEED

Koninklijke onderscheiding Theo en Lia Kooij
Het is al even geleden, maar het blijft een mooi bericht: het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Theo Kooij en Lia Kooij-den Braber te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer speldde hen op woensdag 26 april de bijpassende versierselen op vanwege voor hun vrijwilligerswerk dat zij met zeer grote inzet hebben verricht en nog steeds verrichten.

Zoals voor Stichting Goedkamp, die twee natuurkampeerterreinen beheert; voor het begeleiden van kampeerreizen van de ANWB in Europa; voor hun inzet in het kerkenwerk, op het gebied van muziek en het regelen van predikanten; voor het samenstellen van het jubileumboek van de Oranje-Nassau-school. En nog zoveel meer!

Het echtpaar was op 26 april met een mooi excuus van huis gelokt en werd compleet verrast door deze koninklijke onderscheiding. Mocht u benieuwd zijn naar dit

In de dienst van 27 augustus zullen drie nieuwe diakenen bevestigd worden. Fijn dat er opnieuw mensen bereid zijn gevonden om de taak van diaken op zich te nemen. Mirjam Vermeij.

feestelijke moment, dan hebben Theo en Lia heel wat beeldmateriaal om te laten zien. Theo en Lia, nogmaals van harte met de bijzondere lintjes!

Dhr. Nico van Driel liep een akelige knieblesure op tijdens zijn vakantie. Begin juni is hij geopereerd en startte zijn revalidatietraject. Dat duurt minstens 8 weken. Die beperking is niet eenvoudig als je nog zo graag bezig bent ... Echtgenote Hannie (onder)steunt hem zoveel mogelijk.

De gezondheid van dhr. Ben Ketel wordt minder. Samen met zijn vrouw geniet hij van de mooie dagen.

Mw. Topsvoort woont in de Schuilhoeve. Ze is blind en daardoor is contact leggen met mensen niet altijd makkelijk. Een bezoekje, telefoontje of kaartje doen haar goed. Mirjam Vermeij.

Geslaagd?

Woensdag 14 juni krijgen de eindexamenkandidaten van VMBO, HAVO & VWO te horen of ze geslaagd zijn of niet. Hopelijk kan de vlag uit bij hen! Het is een bijzondere mijlpaal, ook voor hun ouders/verzorgers.

Maandag 19 juni zijn dan alweer herexamens, die hopelijk nog wat leerlingen over de eindstreep kunnen duwen. Ben jij of ken jij een eindexamenkandidaat, laat dan even weten wat de uitslag is (via 06 3864 8035). Heel veel succes! Mirjam Vermeij.

BEDANKT

Een lintje.

We willen iedereen bedanken voor de felicitaties die we mochten ontvangen nadat we op 26 april geheel onverwachts een koninklijk lintje mochten ontvangen. Kaartjes, telefoontjes, bloemen, chocolaatjes en e-mailtjes wat een verwennerij. We waren meegelokt om naar een bijzonder feestje van een oud-leerling van Theo uit Vinkeveen te gaan. Een muzikale jongen met een absoluut gehoor van -toen- negen jaar die orgelles bij hem had. Hij wilde niet naar het conservatorium, maar onderwijzer worden en muziek als hobby, net als de meester. En zo is het gelopen. Na ons vertrek uit Vinkeveen nam hij het kinderkoor over van Theo. Voor dat bewuste feestje in Leusden (we wisten niet wat), werden we opgehaald door onze dochter. Onze zoon was voor vertrek ook gearriveerd en op weg naar onze autoparkeerplaats, liep hij met Theo plotseling de hoofdingang van de Schuilhoeve in. Vreemd, we gingen toch naar Leusden? Onze dochter zei: "laten we maar even kijken waarvoor hij dat doet". Plotseling stonden we voor de burgermeester en verschillende afgevaardigden van onze nevenactiviteiten en de muzikale man uit Leusden. We waren allebei helemaal beduusd, overvallen en verrast. Grandioos, wat was dit een volslagen verrassing. Het heeft wel even tijd gekost om deze verrassing te laten landen. Voor de organisatie een groot compliment om dit zo lang geheim te kunnen houden. Alle mensen die hier aan hebben bijgedragen: heel hartelijk bedankt. De aanvrager was de Stichting Goedkamp van Natuurkampeerterrein Zegenoord in Loenen (Veluwe) en de Ruigenhoek in Noordwijk waar we vijftig jaar vrijwilliger zijn. Theo en Lia Kooij.

https://www.youtube.com/watch?v=ja_abFPo0p0&t=516s&ab_channel=Haarlemmermeer

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die door Lyda gebracht zijn na mijn operatie.

Hartelijke groet, Ria Groeneweg

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen, dat wij zondagochtend 30 april van de Pelgrimskerk mochten ontvangen. Reinier & Nel Hoogeboom.

Blij verrast werd ik op 21 mei met een bos fleurige voorjaarsbloemen. Dat deed me heel goed na de vervelende toestand in mijn oren. HEEL veel dank. Met vriendelijke groet, Marianne Zorge-Kooij.

Hartelijk dank voor het prachtige boekje dat Epie Boven ons namens de gemeente kwam brengen. Tijdens het verblijf bij onze dochter Liesbeth in Californië is Nico ongelukkig gevallen en heeft daarbij een pees van zijn knie gescheurd. Inmiddels zijn wij weer thuis en is Nico met spoed geopereerd. Het gaat goed, maar hij moet wel 8 weken met een brace lopen. Hopelijk komt het weer helemaal goed. Hartelijke groeten, Nico & Hannie van Driel.

Beste gemeenteleden, we willen u hartelijk danken voor de mooie bos bloemen die we van de kerk namens u mochten ontvangen. Ze staan nog steeds mooi, gezellig hoor! Mevrouw Barbara van Tol kwam ze brengen en we hebben samen een gezellig uurtje gehad. We wensen u allen het allerbeste en we zullen elkaar wel weer eens zien. Het allerbeste met u allen en een goede tijd samen toegewenst. Vriendelijke groeten van de familie W.P.C. Bac.

Onze kerk ontving een legaat van mw. L.C.M. de Pijper-Staal, overleden in december, waarvoor onze hartelijke dank. Namens het College van Kerkrentmeesters, Anja van Andel.



BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE	
2304	Mw. M.M. Groeneweg-Engelsman
3004	Dhr. R. Hoogeboom
0705	Mw. I.J. Albers-Kruijer
1405	Mw. M.H. Schaap
2105	Mw. M. Zorge-Kooij
2805	Mw. C.A. Houtsma-Kost
0406	Dhr. & mw. N. van Driel

KERKELIJKE STAND

OVERLEDEN

0405 Dhr. R. de Roode

INGESCHREVEN

1804 Mw. L.E. van Geemen-Boeter
 1804 Mw. L.J. Keijser
 1804 Mw. R.F. Mansvelder

Haarlemmermeer en Keti Koti ('ketenen verbroken')

Met Keti Koti- 1 juli - herdenken we de afschaffing van de slavernij in 1863, nu 160 jaar geleden. In de gemeente Haarlemmermeer zijn er verschillende activiteiten met aandacht voor het slavernijverleden (zie ook de meditatie).

Maandag 12 juni 19.30 uur

Kerkgebouw De Ark (Muiderbos 36, 2134 SR Hoofddorp): lezing over 'Kerken en het slavernijverleden' door Dienke Hondius, co-auteur van o.a. de gids 'Kerken en slavernijverleden', dat onlangs verscheen. Ze is historicus aan de VU en werkt voor het Anne Frankhuis.

Zaterdag 24 juni 14.00 tot 16.00

H. Joannes de Doperkerk (Kruisweg 1071, 2131CT Hoofddorp): gospel-workshop door twee muzikanten van Max Music. De zangeres van de workshop zal ook in het kort iets vertellen over de oorsprong van de gospelmuziek. Deze workshop wordt georganiseerd vanwege de herdenking van de afschaffing van de slavernij.

Zondag 25 juni 14.00 uur

Haags Historisch Museum (Korte Vijverberg 7, 2513 AB Den Haag): slavernijwandeling door Den Haag en bezoek tentoonstelling over Den Haag en het kolonialisme. Informatie en aanmelding bij de Hoofddorpse predikant, Aarnoud van der Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl

Zaterdag 1 juli 10.15-12.15 uur

Slavernijmonument Hoofddorp (tegenover Kruisweg 871, Hoofddorp, vlakbij restaurant l'Hirondelle): Keti Koti-plechtigheid.

13.00-18.00 uur

Studio 5 (Waddenweg 5, Hoofddorp): Festival 'Ik neem je mee', met om 14.00 uur een speciaal optreden van Kenny B.

Zondag 2 juli 14.00-16.00 uur

Complex Koning Willem-Alexander (Bennebroekerweg 800, Hoofddorp): Politiek Café van Groen Links & PvdA over de afschaffing van de slavernij.

Zomervakantie Mirjam Vermeij

Van 24 juli t/m 14 augustus is zij afwezig vanwege de zomervakantie. In waarneming van haar taken is voorzien.

PASTORAAT

OUDERENMIDDAG (*HERINNERING*)

Donderdag 15 juni ouderenmiddag in de Karavanseraai.

Vanaf 13.30 uur bent u welkom -het programma start om 14.00 uur en stopt 16.00 uur. Uiteraard is er tijd voor koffie/thee met iets lekkers en kunt u gezellig

bijpraten. Opgeven kan tot 1 dag van tevoren via 06 1993 4279 (pastoraat). Van harte welkom!

Mirjam Vermeij.

Jaarthema 'Ga mee!'

Het jaarthema vanaf september 2023 is 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.'

20 mei jl. is er een bijeenkomst geweest met verschillende ideeën. De eerste activiteiten vinden plaats in de

week van de Startzondag, 17 september a.s. Die zondagsdienst zal een vrolijke, inspirerende bijeenkomst worden, voor jong en oud. In de volgende Meercontact meer informatie ...Mirjam Vermeij.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Er heeft niemand gereageerd op de oproep in vorig Meercontact voor een vrijwillige kosterfunctie, nu onze koster Henriët met pensioen gaat. Daarom is besloten op meerdere plekken onderstaande oproep voor een betaalde koster te plaatsen en op te hangen. We verzoeken u dringend na te gaan binnen uw eigen netwerk wie hier mogelijk geschikt voor zou kunnen zijn. Schroom niet om contact op te nemen voor overleg wat de mogelijkheden zijn.

De koster is een cruciale functie binnen onze gemeente. We willen graag een goed vervolg geven aan de invulling van de functie, om met elkaar op een prettige manier kerk te kunnen zijn.

Met vriendelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters, Anja van Aniel.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN IS OP ZOEK NAAR EEN KOSTER

8 uur per week, flexibel inzetbaar.

De functie

We zijn vanaf zomer 2023 op zoek naar iemand met een dienstverlenende, praktische instelling die kosterstaken op zich neemt in onze Pelgrimskerk aan de Havikstraat 5 in Badhoevedorp.

Het zelf indelen van werkuren is mogelijk. Flexibel inzetbaar zijn is een voorwaarde. Het gaat om act uur gedurende de week: op zondagochtenden, doordeweekse avonden en enkele uren overdag.

Taakomschrijving

De koster zorgt voor het dagelijkse reilen en zeilen in de kerk. De koster zorgt dat de kerk beschikbaar is voor doordeweekse activiteiten en voor kerkdiensten. De koster zorgt bijvoorbeeld voor de juiste opstelling van tafels en stoelen voorafgaand aan de activiteit, ontvangt de gebruikers en huurders en ondersteunt hen met praktische zaken. De koster regelt de gebruikersagenda van de kerk. Ook regelt de koster klein onderhoud en het ontvangen van leveranciers en bedrijven voor onderhoudswerkzaamheden. U werkt samen met andere (vrijwillige) hulpkoster.

Aanbod

De functie wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Vergoeding nader overeen te komen. Een overeenkomst op freelance basis is ook een mogelijkheid. Ingangsdatum -bij voorkeur- 1 augustus of 1 september 2023.

Uw profiel

Wonen in of in de buurt van Badhoevedorp is een voorwaarde. Kerkelijk geïnteresseerd of meelevend is een pré. Al bekend zijn binnen onze kerkelijke gemeente is dat natuurlijk ook. Studenten en gepensioneerden worden van harte uitgenodigd te reageren. En twijfelt u of in uw situatie deze vacature iets voor u is: neem gerust contact op, voor overleg.

Contact

Voor inlichtingen over de vacature en/of uw interesse te melden voor deze vacature kunt u het beste mailen naar financiele.administratie@pelgrimskerk.org

SOLIDARITEITSKAS 2023

[We zijn er voor elkaar](#)

Geacht gemeentelid,

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek om God en elkaar te ontmoeten, een plek waar we geïnspireerd worden door de Bijbelse boodschap, waar we voor elkaar zorgen en van betekenis kunnen zijn voor onze omgeving.

Ieder jaar maken we nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Soms echter ontbreekt het in andere gemeenten aan financiële middelen of aan menskracht om die plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

Zo kreeg de protestantse wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost subsidie uit de Solidariteitskas voor de bouw van een eigen kerkgebouw. Dertig jaar lang kerkte de gemeente in een school, tot er in 2017 een grondperceel beschikbaar kwam voor een eigen kerkgebouw. Eind 2022 werd de fonkelnieuwe kerk 'Oosterlicht' in gebruik genomen met een prachtige kerkzaal, diverse

vergader ruimten, een jeugdthunk, een crècheruimte, een moderne keuken en een familiekamer om geliefden op te baren. De bouw was mede mogelijk door financiële toezeggingen van gemeenteleden, vele acties, externe fondsenwerving én een bijdrage uit de Solidariteitskas. Wijkgemeente Oosterlicht kan nu eindelijk kerk in en voor de wijk zijn.

Van gemeenten voor gemeenten

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,- waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage! Hartelijk dank voor uw betrokkenheid

[Samen zijn we kerk-verbonden met andere gemeenten!](#)

Maak uw bijdrage over via de QR-lezer van uw bank-app



[OF](#)

Maakt uw bijdrage als volgt over:

U neemt de onderstaande gegevens over bij uw betaling. Dat kan via internetbankieren, mobiel bankieren of het overschrijvingsformulier van uw bank.

Naam ontvanger	: Protestantse gemeente te Badhoevedorp-Lijnden m.b.t. inkomsten
Rekening (IBAN)	: NL16 RABO 0373 7158 38
Betalingskenmerk	: Solidariteitscollecte 2023



Wat: LENTE-EXPOSITIE VAN HANNIE TERVOORT.
 Wanneer: Vanaf 30 april tot eind juni.
 Waar: Ontvangstruimte Pelgrimskerk.

Vanaf 30 april is het in de ontvangstruimte van de Pelgrimskerk een vrolijke beestenboel. Kunstenaars Hannie Tervoort exposeert hier mooie, kleurrijke schilderijen waarop dieren in allerlei soorten staan afgebeeld. Hannie is een dorpsgenote en na haar 65^e jaar gaan schilderen.

Achteraf zegt ze het jammer te vinden dat zij niet eerder met schilderen is begonnen, gezien het plezier dat zij in deze hobby heeft en de ontwikkelingen die

zij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt op het gebied van schilderen.

Zij begon na haar pensionering bij leraar Hans in de speeltuin bij de Uiverstraat. Zij werkte toen vooral met krijt en heeft in die periode heel veel van deze Hans geleerd.

Namens de werkgroep Kunst in de Kerk (KinK), Greet Boersma.

THEOLOGIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN

Een cursus die verrast, boeit en verdiept.

Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Korintiërs 13 niet bedoeld als huwelijkskwestie? Hoe beleven andere volken hun geloof? Wat was Paulus voor een man? Hoe kijken we als mensen in de 21^{ste} eeuw aan tegen de wonderen van Jezus? Welke invloed heeft Augustinus gehad op de huidige theologische inzichten? Dit soort kwesties komen aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (afgekort: TVG) in Amstelveen.

Cursisten geven regelmatig aan verrast te zijn en geboeid te worden door wat ze in de lessen horen. Het verbreedt en verdiept hun kijk op dingen die deels al bekend waren maar het biedt ook veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring! Een evaluatie van de cursus in 2022 leverde met 27 cursisten een beoordeling ‘zeer goed’ op.

De cursus startte in de jaren '80 in Amsterdam onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onder de naam “Theologische Vorming voor Gemeenteleden”. Aangezien enkele jaren geleden de PKN de landelijke coördinatie van

deze cursus niet meer op zich nam, is in Amsterdam besloten om zelfstandig verder te gaan. We hanteren nog altijd de afkorting TVG, maar de kring van cursisten is met de nieuwe betekenis van de afkorting breder geworden dan alleen leden van de PKN.

De cursus is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist, wel interesse en motivatie. De cursus kent een cyclus van drie jaar. Per jaar worden van eind augustus tot eind april op elke dinsdagochtend van 10.00-13.00 uur gedurende 34 weken in totaal 66 lessen (van 5 kwartier) gegeven door enthousiaste, deskundige en ervaren docenten (locatie: Paaskerk, Augustinuspark 1, Amstelveen). Jaarlijkse kosten € 350,-.

Het is mogelijk de cursus voor één jaar te volgen of om een aantal vakken te volgen uit het aanbod van 12 vakken. Een beperkt aantal cursisten kan de cursus ook online volgen.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij de secretaris: Pieter Licht: tv.g.amsterdam@outlook.com of de website: www.tvg-amsterdam.nl.

Hannie van Driel.

MATINEECONCERT SLOTERKERK

Sopraan Laila Cathleen Neuman

Zondagmiddag 18 juni sluit de Stichting *Vrienden van de Sloterkerk* in deze kerk, Osdorperweg 28 te Amsterdam het seizoen af met het optreden van een klein (maar fijn!) barokensemble.

Dit ensemble bestaat uit de sopraan Laila Cathleen Neuman, Cassandra Luckhardt (viola da gamba) en Jan van Grootheest (klavecimbel).

CHORAL EVENSONG SLOTERKERK (Herhaling)

Zaterdagmiddag 24 juni vindt in de Sloterkerk, van 17.00-18.00 uur, een choral evensong plaats.

Het Sloten Evensong Choir zingt onder leiding van Nancy Latour liederen van o.a. Purcell, Ayleward, Wesley, Blow Somervell en Malotte. Liturg is Hilda

Het programma is een Barokke reis door het Europa van de 16^e & 17^e eeuw met o.a. werken van Huygens, Purcell en Couperin.

Voor info: www.sloterkerk.nl. Bij voorkeur aanmelden via de website. Prijs € 12,-; kinderen gratis. Aanvang 15.00 uur .Bert Stilma.

Akkerman-de Haan; toegang is gratis. Van harte welkom! Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeten in plaatselijke restaurants. Meer informatie via e-mail: jbaars57.jb@gmail.com. Joke Baars.



Zomertijd is de tijd voor T(hee) & T(hema). Opnieuw heeft een

voorbereidingsgroep, bestaande uit leden van de Engelbewaarderskerk en leden van de gemeente rond de Pelgrimskerk, een aantal middagen georganiseerd waar we elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje thee/koffie en in gesprek kunnen rond een thema.

Alle middagen zijn in de Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk, Havikstraat 5, van 14.30 uur tot 16.00 uur. Het programma is als volgt:

Donderdag 29 juni: is ds. Mirjam Vermeij onze gast met het thema "Vrouwen in de Bijbel".

Donderdag 27 juli: Marje van der Leeuw, kunstenares "Textiele werkvormen". Ze maakt o.a. religieuze voorstellingen en heeft ook werk over vluchtelingen gemaakt.

Donderdag 24 augustus staat in het teken van de expositie, die vanaf 1 augustus in de Ontmoetingsruimte is te zien.

Om 14.15 staat de koffie/thee klaar uur. Ook deze zomer hopen we van harte u weer te ontmoeten!

Informatie: Afra Kloppenburg en Lucie Gijzenberg.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA.
Nu alLente-expositie (tot eind jun)
10.00-11.00 uur.

15 jun (**donderdag**)
Ouderenmiddag
13.30-16.00 uur.

18 jun
Overstapdienst
10.00 uur.

29 jun
T(hee) & T(hema)
14.30-16.00 uur.

27 jul
T(hee) & T(hema)
14.30-16.00 uur.

24 aug
T(hee) & T(hema)
14.30-16.00 uur.

5 sep
College van Kerkrentmeesters
20.00 uur.

5 sep Diaconie
20.00 uur.

KOPIJ naar: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Roerdompstraat 17A (Karavanserai).

Aanleveren: **woensdag 30 augustus vóór 18.00 uur.**

Uw volgende "MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 8 september in de brievenbus.

AANLEVER- & PUBLICATIEDATA MEERKONTAKT DIT JAAR (JAARGANG 36).

<u>Nr.:</u>	<u>Aanleveren:</u>	<u>Publicatie:</u>	<u>Bijzonderheden:</u>
5.	3008	0809	Startzondag.
6.	1810	2710	Wintertijd, Oogstdienst & Eeuwigheidszondag.
7.	0612	1512	Advent, & Kerst & Nieuwjaar.
37/1	2501	0302	Jaargang 37-1.