

MEERKONTAKT

PROTESTANTSE GEMEENTE
BADHOEVEDORP-LIJNDEN

37^{ste} jaargang, nr. 05.
13 september 2024.



Meditatie

‘Als nieuw’

De scholen zijn weer begonnen. Door het raam van mijn studeerkamer heb ik de kinderen zien lopen naar de basisschool hier vlakbij. Op weg naar een nieuwe klas, een nieuwe juf of meester (al is dat een uitzondering), met hun nieuwe rugzakje. Wat zullen ze dit schooljaar ontdekken?

Ook zag ik weer leerlingen van het VMBO even verderop. Na een rustige zomer staan ze tijdens hun pauze bij de ingang van de buurtsuper, eten saucijzenbroodjes en koek, drinken Red Bull, en hebben stoere praatjes. Elke jaar nieuwe jongeren, al lijkt hun gedrag op dat van hun voorgangers.

En dan de brugklassers: op hun nieuwe fiets, met hun nieuwe laptop, op weg naar hun nieuwe school, met eindeloos veel gangen en lokalen. Een week hebben ze nodig, misschien twee, maar dan kennen ze het gebouw. En over een maand lopen ze er vol vertrouwen rond.

Nu nog niet - nu is het als nieuw.

‘Als nieuw’. Leven in het licht van Gods koninkrijk’ is het jaarthema van de Protestantse Kerk. De opdracht is om nieuwe ontdekkingen te doen over het koninkrijk van God of over Gods nieuwe wereld. Geen eenvoudige opdracht!

We horen steeds dezelfde berichten: oorlog, geweld, honger, mensen op de vlucht, het veranderende klimaat. Hoe kunnen we ‘als nieuw’ naar deze berichten, naar de wereld kijken? Een antwoord heb ik niet. Misschien helpt het om weer ’s te ontdekken wat ‘nieuw’ is, om ‘als nieuw’ te kijken naar mensen om je heen. Om iemand ‘als nieuw’ te leren kennen, opnieuw interesse te tonen en niet naar de bekende weg te vragen.

Verras jezelf en doe iets nieuws: nodig iemand uit voor een kop koffie of een maaltijd. Of doe iets voor de eerste keer (en dat kan best eng zijn). Wat zouden we dan ontdekken? Misschien ontdekken we dan ook iets over dat koninkrijk van God. En is het dichterbij dan we denken.

Mirjam Vermeij.



DIENSTEN



PELGRIMSKERK

Zondag 15 sep	10.00 uur Collecten	Ds. M. Vermeij 1. Project Colombia.	Startzondag. 2. Jeugdwerk eigen kerk.
Zondag 22 sep	10.00 uur Collecten	Pastor G. Bregman-Hoving 1. Vredesweek.	(Woubrugge). 2. Kerk.
Zondag 29 sep	10.00 uur Collecten	Ds. M. Vermeij 1. Diaconie.	Daarna: Gemeentevergadering. 2. Kerk.
Zondag 06 okt	10.00 uur Collecten	Ds. R. Klein Kranenburg 1. Diaconie.	(Amersfoort). 2. Kerk.
Zondag 13 okt	15.00 uur Collecten	Ds. M. Vermeij 1. Diaconie.	TOP2000. 2. Kerk.
Zondag 20 okt	10.00 uur Collecten	Ds. H.G. van Viegen 1. Werelddiaconaat.	(Leimuiden). 2. Kerk,
Zondag 27 okt	10.00 uur Collecten	Dhr. K. Postumus 1. Diaconie.	(Apeldoorn). 2. Kerk.

AUTORIJDIENTST

Bedoeling is dat u zelf de dienstdoende chauffeur belt. Liefst enige dagen voor de betreffende zondag, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. Uiteraard zijn aanmeldingen van vrijwillige chauffeurs welkom! Tineke Vasmel.

Datum	Naam
15 sep	Fam. K. Gijzenberg
22 sep	Fam. A. Kamer
29 sep	Fam. F. Dekker
06 okt	Fam. A. Kamer
13 okt	Fam. K. Gijzenberg
20 okt	Fam. F. Dekker
27 okt	Fam. K. Gijzenberg

BIJ DE DIENSTEN

Startzondag 15 september: 'Als nieuw.'

Laatst zei iemand tegen mij: 'Ik kom al meer dan 80 jaar in de kerk. Veel nieuws hoor ik niet meer.' Dat was een interessante opmerking, misschien ook wel vanwege het jaarthema van het nieuwe seizoen: 'Als nieuw. Leven in het licht van Gods Koninkrijk.'

Kunnen we nog 'iets nieuws' ontdekken, in de Bijbelverhalen over Gods Koninkrijk, in de kerk, in elkaar?

Startzondag gaan we dat proberen. Tijdens de kerkdienst spreken we met elkaar (in kleine groepjes) over het Bijbelverhaal (dus niet alleen de dominee) en ontdekken we mogelijk een nieuwe kant van de mensen met wie we aan tafel zitten. Voor de kinderen is er kinderkerk en Jeugdkapel.

Wilt u, wil jij iets nieuws ontdekken? Kom dan zondag 15 september naar de Pelgrimskerk.

En neem gerust iemand mee. Mirjam Vermeij.

Zondagmiddag 13 oktober om 15.00 uur bent u van harte welkom in de TOP2000 dienst. In die dienst draait het om muziek uit die lijst. Die lijst zit boordevol mooie nummers over liefde, hoop en verdriet. In de Bijbel zijn ook dit belangrijke onderwerpen. Iedereen kent wel een nummer uit de Top2000 en heeft hier een bepaalde ervaring mee.

Je eerste kus? De openingsdans tijdens je bruiloft? Een begrafenis? Elke keer als je *dat* lied hoort, denk je weer even terug aan toen. Veel nummers vertellen het verhaal van de liefde van onze Heer. Door teksten goed te lezen, kun je ze gemakkelijk terugbrengen naar teksten uit de Bijbel. Heeft u zelf een bijzonder nummer waar u in de dienst kort iets over wilt vertellen, waarna we er naar luisteren, laat ons dat dan weten! Na afloop is er een borrel, dus blijf dan vooral even hangen. Namens de voorbereidingsgroep, Wilma van Aniel.



	BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
2306	Mw. R. Dijksman-Meerman.
3006	Dhr. & mw. R. Blanken.
0707	Mw. N. de Kleijn-van Dijk.
1407	Dhr. H.P. Biemond.
2107	Dhr. & mw. P. Verhoef-Hendriks.
2807	Mw. J.C. Bijleveld-Beentjes.
0408	Dhr. A. van Saarloos.
1108	Mw. K.G. van Weering-van Wielink.
1808	Mw. R.M. Pipper.
2508	Mw. C. Kamerman-Gijzenberg.
0109	Mw. P.L. Biemond-Koopmans.
0109	Dhr. J. Beij (zakje drop).

BEDANKT

In juni kreeg ik een prachtig bloemen boeket waar ik er blij mee was en van heb genoten Het doet mij goed te weten hoe belangrijk de verbondenheid met de kerk

is. Nogmaals hartelijk dank. Met vriendelijke groet,
Martha van der Wulp.

Zondag 4 augustus kwam Peter Rodenburg namens de gemeente mij een prachtig bloemstuk brengen. "Hartverwarmend ". Hartelijk dank. Lex van Saarloos.

Zondag 11 augustus kreeg ik van onze gemeente een mooie bloemenpracht. Heel hartelijk dank hiervoor!
Ineke van Weering-van Wielink.

Graag wil ik de kerk bedanken voor het prachtige boeket van zonnebloemen en bessen met een lief kaartje. Mevrouw Boersma kwam ze mij brengen en zelfs helpen dit boeket in een grote vaas te doen. Ik zit er elke

dag van te genieten in mijn stoel van waaruit ik er goed zicht op heb. Roos Pipper.

Hartelijke dank voor het mooie boeket, dat ik ontvangen heb namens de kerk. Ik heb ervan genoten. Hartelijke groet
Cockie Kamerman.

LIEF & LEED

Jubileum.

Vrijdag 16 augustus waren Nico en Hannie van Driel-van der Velde 50 jaar getrouwd. Namens de kerk mochten wij ze hiermee hartelijk feliciteren. Het jubileum werd met de familie gevierd en met de kinderen en kleinkinderen mochten ze ook nog

een weekje uitgaan. Fijn was het natuurlijk dat ook hun dochter Liesbeth met gezin over was uit Amerika. Hannie en Nico: nog vele goede jaren gewenst zo met elkaar. Ina Klaasse Bos.

Onverwachts werd Ineke van Weering-van Wielink opgenomen in het ziekenhuis. Ze hoopt binnenkort weer naar huis te kunnen. Een kaartje zal haar goed doen. Mirjam Vermeij.

BBQ (WEL AANMELDEN)

Zaterdagmiddag 14 september is er een BBQ voor alle gemeenteleden. Die start om 17.00 uur in de tuin van de Pelgrimskerk. Uw aanmelding voor deelname t/m 11 september bij Henriët den Arend en/of Anneke de Jongh.

OPROEP: HARTIGE TAARTEN VOOR STARTZONDAG

Iets nieuws uitproberen: misschien is dat voor jou het bakken van een hartige taart voor startzondag. Na afloop van de dienst drinken we koffie/thee/limonade met appeltaart van De Goede Buur én is er een drankje

met een stukje hartige taart. Bak jij mee? Geef je hartige taart door aan Henriët den Arend, 06 1339 7803, het liefst nog vandaag!

KERKELIJKE STAND

OVERLEDEN

1306	Mw. J.W. van Vugt-Kroes
1707	Dhr. H.P. Biemond
0908	Mw. C.E.A. van der Blik-van der Pijl
3008	Dhr. J.J. Boogert

INGESCHREVEN

2806	Dhr. A.J. Weijenberg
2707	Mw. M.M.A. Greup
0108	Mw. M. de Bruin

VERHUISD BINNEN WIJKGEMEENTE

0107	Dhr. E.J. Mebius
0107	Mw. Langezaal
1507	Mw. Foolen-den Ouden

UITGESCHREVEN

2507	Mw. J.H. de Beer
------	------------------

VERTROKKEN

3006	Mw. F.A. Tollenaar	naar:
0107	Mw. V.A.J. Schut	Schoorl Amsterdam

IN MEMORIAM JOHANNA WOUTERA VAN VUGT-KROES (18 AUGUSTUS 1920-13 JUNI 2024)

Donderdag 13 juni is Johanna Woutera (Jopie) van Vugt-Kroes overleden na een kort ziekbed. Ze werd 103 jaar. Jopie Kroes werd geboren in Lijnden. Tijdens haar opleiding leerde ze kleding maken en haar vader betaalde haar naaimachine. In 1943 trouwde ze Barend van Vugt, garagehouder in Boesingheliede. In 1944, vlak voor de hongerwinter, werd hun oudste zoon Otto geboren. Later volgden nog dochter Woutera en zoon Jan. Jopie zorgde goed voor haar gezin; ze naaide hun kleding, voedde de kinderen op en bediende de pomp bij de garage. Ook hield ze de bedrijfsadministratie bij. Het gezin ging op vakantie naar Groet en Schoorl. Jopie was begin 50 toen Barend overleed. Haar kinderen hielpen haar door haar met de auto overal naar toe te brengen. Maar moeder Jopie ging rijlessen volgen, haalde haar rijbewijs en ging voortaan zelf met de auto op pad. Tijdens een vakantie in Wenen ontmoette ze Henk Katstra uit Friesland. Ze werden verliefd en Jopie verhuisde naar Witmarsum in Friesland. Er zijn goede herinneringen van de familie Van Vugt aan die Friese tijd. Na Henks overlijden kwam Jopie terug naar Badhoevedorp en ging wonen in Meerbosch, vlak bij de Meerwende. Tot haar honderdste kon ze zich goed redden. Maar na een ziekteperiode was een verhuizing naar een verpleeghuis noodzakelijk. Uiteindelijk kon ze terecht in de Meerwende. Ze heeft er een goede tijd gehad. Vrijdag 21 juni hebben wij afscheid genomen van Jopie van Vugt Kroes, na een dienst in de kapel van de Meerwende. Omringd door haar familie is ze bijgezet in het familiegraf op Algemene Begraafplaats Wilgenhof. Dat zij mag rusten in vrede. (Mirjam Vermeij).

IN MEMORIAM HENDRIK PIETER BIEMOND (12 DECEMBER 1944-17 JULI 2024)

Het is nog onwerkelijk maar het leven van en met Henk Biemond is onverwacht snel voorbij, hij is 17 juli overleden. Het meest raakt zijn overlijden zijn vrouw en zijn gezin. Met hoeveel mensen Henk betrokken was, werd duidelijk in de dienst van afscheid op 23 juli jl. in een overvolle kerkzaal. Ieder die Henk kende, weet hoe gezamenlijke maaltijden belangrijk waren voor Henk, niet uitsluitend omwille van de gezelligheid, meer vanwege hoe samen eten verbindend tussen mensen uitwerkt. In de afscheidsdienst hebben we dan ook de tekst uit het evangelie van Johannes gebruikt waar een klein jongetje de bron wordt voor Jezus om vanuit zijn vijf broden en twee visjes, een menigte meer dan voldoende brood te geven.

Henk, in Nunspeet geboren op 12 december 1944, op de rand van de oorlog. Maar ook in een gebied waar de gevolgen van kerkscheuringen diepe wonden hebben geslagen binnen zijn gezin en familie. Toch had Henk graag dominee willen worden maar dat was niet mogelijk dus verhuisde hij naar Amsterdam waar hij bij een bank ging werken en Nel heeft ontmoet wat na twee jaar resulteerde in een huwelijk. Zij kregen twee kinderen, Jean-Pierre en Henriëtte. Henk was in hun jonge jaren veel weg en onderweg, altijd ergens bezig te, adviseren of initiatief te nemen voor weer een volgend project. Als reserveofficier was Henk ook in Bosnië aanwezig. Henk werd al vroeg lid van de Rotary en in zijn afscheidsdienst hebben we kunnen horen hoeveel hij daar betekend heeft.

Niet in de laatste plaats was hij ook actief binnen de Pelgrimskerk, als kerkenraadslid of organisator van maaltijden en als hulp bij het gerealiseerde plan om een schooltje inclusief speeltuin te bouwen, waarvoor het geld bijeen is gebracht door leden van de Pelgrimskerk, in de VGK gemeente van George in Zuid-Afrika.

Jean-Pierre woont met zijn Annemieke in Almere. Henriëtte trouwde met Marcel en zij mogen zich ouders noemen van twee prachtige volwassen dochters: Fleur en Maud. Hoe trots was opa Henk op deze twee.

Nel en Henk waren 56 jaar getrouwd. Dat is een lange tijd samen met lief en leed, met vrolijkheid en verdriet, er zal dan ook voor zijn lieve vrouw en trouwe partner Nel, een leegte zijn. We wensen haar toe dat ze voor zichzelf een zinvol leven kan opbouwen samen met haar zo betrokken gezin. Allen Gode bevelen. Ds. N. van Doorn, Middelburg.

IN MEMORIAM CORRY VAN DER BLIEK-VAN DER PIJL

Ze hield van deze kerkelijke gemeente. Het vriendenhuis noemde ze het. Daar hebben -te midden van vrienden- haar kinderen en kleinkinderen from all over the world afscheid genomen van Cornelia Elisabeth Adriana van der Blik-van der Pijl. In de dienst zongen we het lied 'Overal wonen, nergens thuis'.

Dat 'wonen overal' kenmerkte haar leven -geboren in Nederland- ging ze met vader en moeder naar Indonesië. Vaderloos keerde het gezin terug in Nederland. Ze groeide op in Rijswijk. Ze kon door omstandigheden de HBS niet afmaken en ging werken als secretaresse van professor Maas verbonden aan de TU Delft. Daar ontmoette ze Jan van der Blik, student vliegtuigbouwkunde. Met hem ging ze naar Canada -waar ze drie kinderen kregen. Daarna naar de VS, en later nog voor enkele jaren naar Parijs. Haar thuis was ook Badhoevedorp, wonend naast de familie Van der Vlies, aan het Kraaijveld. Wonen overal dus, maar je kunt niet zeggen: nergens thuis. Zij was bijna overal wel thuis, nauw met haar kinderen en kleinkinderen verbonden en dat was wederzijds.

Vier van haar vijf kinderen werden vroeg globetrotter. Ze bezocht hen allen veelvuldig. Haar oudste dochter, Marion, bleef hier. Zij werd meer dan een mantelzorger voor haar moeder, toen zij dat nodig had.

Ze is heen gegaan als een geliefd mens.

Ze hield van taal, vooral van het Frans, was ze geïnteresseerd in theologie -zo was ze actief in de jongerencatechese in de Immanuelkerk. En ze deelde haar kennis van literatuur in een leesgroep van deze gemeente.

Ze was van het woord maar niet minder van de daad. Zij leefde niet voor zichzelf, maar was -zo voelde zij het- als leerling van Christus, gericht op vrede, verzoening en het bouwen aan een betere wereld.

En daar zong ze ook van, in koren en veelvuldig in het verzorgingshuis waar ze nog een paar jaar heeft gewoond: De Heer is mijn herder, vooral. Ze zong want: ziel gij zijt geboren tot zingen voor de Heer uw God, zoals op de rouwkaart stond. En nu: overal wonen, uiteindelijk thuis. Dat dat zo moge zijn. Paul Boersma.

KERKENRAAD:

Onlangs zijn voor de derde keer e-mails vanaf een e-mailadres dat sterk lijkt op dat van Mirjam Vermeij naar diverse gemeenteleden verstuurd met het verzoek hierop te reageren, waarna er om geld wordt gevraagd. Dit was een geval van e-mailfraude door criminelen! Onze predikant zal u nooit vragen geld over te maken. Trap hier dus niet in, mocht dit nog een keer gebeuren. Het CvK zal maatregelen treffen door speciale e-mailadressen van de Pelgrimskerk aan te maken en de persoonlijke adressen van onze website te verwijderen.

De Raad van Kerken heeft een brief geschreven aan de beide kerken. Daarin geeft de Raad aan geen toegevoegde waarde meer te zien van de Raad van Kerken. De Raad vraagt de kerken om tenminste wel de oecumenische vieringen te blijven houden. RvK-leden Paul Boersma en Nan Sikkel zijn bereid daaraan mee te werken. De Rooms-Katholieke parochie heeft zich hierover al positief uitgesproken. De kerkenraad moet nog beslissen of wij de oecumenische diensten in de toekomst zullen voortzetten. Graag horen wij tijdens de gemeentevergadering van 29 september wat u hiervan vindt.

Via Nel Biemond ontving ik een handgeschreven briefje dat Henk in zijn laatste dagen voor alle gemeenteleden geschreven heeft. Hij refereert aan de preek van ds. Klaas van der Sloot van 7 juli jl. ('ruwe stormen'). De tekst is als volgt:

'Leden van de PKN Badhoevedorp

Daar naar de overkant. Een preek die voor mij leek geschreven. Leek, omdat hij voor ons allen gold. In het licht het werken. In de schaduw het bidden.

Ik heb beide in uw kerk mogen doen. Eerst als penningmeester. Later als voorzitter kerkrentmeesters en plaatsvervangend voorzitter kerkenraad.

Belangrijker is dat wij samen hebben gezongen en gebeden.

Dank voor uw luisteren als ik weer eens kritisch was. Sterkte voor u allen in deze steeds kleinere geloofsgemeenschap.

Moge de zegen van de Almachtige ons dragen naar de overkant. Henk Biemond'. Hannie van Driel, scriba.

WAAROM ZIJN WE KERK? WAT VOOR GEMEENTE WILLEN WE ZIJN?

Binnen Protestantse kerken in Nederland spelen al langere tijd vragen inzake de krimp van de kerken en de gevolgen daarvan voor de toekomst van de kerken. Onlangs beschreef ds. Arnoud van der Deijl in 'De toekomst van de kerk' een aantal pogingen die binnen kerken zijn ondernomen om de trend te keren, maar tevergeefs.

Ook binnen onze kerk vragen de vergrijzing en krimp al langere tijd om aandacht. Kerkenraadsleden namen dit jaar deel aan 'Roadshow en inspiratiefestival,' met erkenning van de krimpende kerk.

In de kerkdienst van 14 juli jl. stelde ds. Vermeij het onderwerp 'krimpende kerk' aan de orde. Zeker, je mag erom treuren, zo gaf zij aan, maar het is dan van belang om te zoeken naar nieuwe wegen waarbij ook keuzes gemaakt moeten worden. Daaraan vooraf gaan vragen als: waarom zijn we (vandaag de dag) kerk en wat voor gemeente willen we dan zijn?

In het kader van het maken van keuzes heeft een werkgroep binnen de kerkenraad alvast wat voorwerk verricht en een overzicht gemaakt van alle activiteiten die momenteel ontplooid worden binnen de gemeente. Gegeven het afnemend ledental, de aanpassing van de predikantsplaats naar 0,6 fte. en een beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers, is gekeken waar de focus zou moeten liggen voor de komende jaren. Activiteiten overigens die nu goed gaan, kunnen natuurlijk doorlopen. De door de kerkenraad geformuleerde aandachtsgebieden zijn:

1. Eredienst; 2. Pastoraat; 3. Aandacht voor de inhoud/het geloofsgesprek.

Ad 1. De eredienst blijft centraal staan. Het streven is iedere zondag een dienst te blijven houden. Wel zal nog eens kritisch gekeken moeten worden naar diensten met een speciaal karakter.

Ad 2. Mede met het oog op de ouder wordende gemeente zal de vormgeving van het pastoraat (omzien naar elkaar) meer aandacht moeten krijgen. Nodig daarbij is te verkennen aan welke vormen van pastoraat behoefte is. Naast het individuele bezoekwerk zouden ook andere vormen van pastoraat kunnen ontstaan.

Ad 3. Ds. Vermeij geeft aan graag meer aandacht te willen geven aan de inhoud/geloofsgesprekken. Te denken valt aan gespreksgroepen, bijeenkomsten met een bijbels thema of aan het nabespreken van kerkdiensten. Niet duidelijk is in hoeverre gemeenteleden daaraan behoefte hebben.

Op het aandachtsgebied "Jeugd" wordt minder de focus gericht. Het aantal jongeren dat deel uitmaakt van de gemeenschap is gering, te weinig om jongeren in groepsverband iets te bieden. Zolang het vrijwilligers lukt, is er alle ruimte voor kinderdiensten, jeugdkapel en andere activiteiten. Echter, voor de gemeente zal het jeugdwerk geen speciaal aandachtsgebied vormen.

Zondag 29 september wordt er na de kerkdienst een gemeentevergadering gehouden. Wij willen dan bovengenoemde plannen met u bespreken. Daarbij zullen de vragen wat voor gemeente wij willen zijn, waarom zijn wij kerk, maar ook wat zijn de mogelijkheden voor een parttime predikant, aan de orde komen.

U wordt van harte uitgenodigd om deze gemeentevergadering bij te wonen op zondag 29 september om 11.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk. Namens de kerkenraad, Greet Boersma.

DIACONIE

SAMEN IN ACTIE VOOR COLOMBIA!

Tijdens de startzondag op 15 september a.s. zal er weer een collecte worden gehouden voor ons diaconale project in Colombia. Met dit bericht willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten en resultaten van dit project.

In hoofdstad Bogota biedt FPT, een partnerorganisatie van Kerk in Actie, kwetsbare jongeren een horecaopleiding om hun kansen op werk en een betere toekomst te vergroten. In 2023 volgden 63 jongeren deze halfjaarlijkse opleiding. Daarvan rondden 55 jongeren de opleiding succesvol af. Een aantal jongeren moest vroegtijdig stoppen vanwege een problematische thuissituatie of ernstige mentale problemen. Waar nodig werden zij begeleid naar hulpverlening. De FPT heeft ook de ouders betrokken bij de opleiding en bij het motiveren van de jongeren.

De FPT werkt samen met 20 boerenfamilies die groenten leveren die in de opleiding worden gebruikt. De jongeren leren zo uit eerste hand over kwaliteit van producten en over biologisch, duurzaam en lokaal produceren. De jongeren zijn ook gestimuleerd om plannen te maken en startsubsidies aan te vragen om een eigen bedrijf te kunnen starten. Bent u startzondag niet aanwezig in de kerk en mocht u een bijdrage willen leveren aan het project in Colombia? Dan kunt u via GIVT of via het gironummer van de diaconie toch uw bijdrage leveren.

Rekening Diaconie Protestantse gemeente Badhoevedorp/Lijnden, NL55 RABO 0373736185 o.v.v. Actie Colombia. Wij hopen natuurlijk op een mooie opbrengst en danken u voor uw bijdrage. Namens de diaconie, Greet Boersma.

PASTORAAT

Wat is pastoraat? Gemeentebijeenkomst op donderdagmiddag **en** -avond 10 oktober.

Pastoraat is een belangrijke activiteit in de Pelgrimskerk. Daarom is het goed om af en toe na te denken hoe we pastoraat kunnen vormgeven. Zeker nu de gemeente sterk vergrijsd is, er verschillende levensvragen zijn én het aantal vrijwilligers beperkt is (de vacature voor ouderling bestaat nu bijna een jaar). Vragen waar we een antwoord op zoeken zijn: wat is pastoraat eigenlijk? Wanneer heb je je gezien en gehoord gevoeld? Hoe kunnen we pastoraal met elkaar omgaan, in een veranderende kerk? Over het pastoraat willen we graag in gesprek met u als gemeentelid.

Daarvoor zijn twee dagdelen afgesproken: u bent welkom op donderdag 10 oktober a.s.!

U kunt kiezen tussen de middagbijeenkomst, van 13.30-16.00 uur óf avondbijeenkomst van 19.00-21.30 uur. Plaats: Karavanserai, ingang Roerdompstraat 17. De gespreksleider is Lydia Roosendaal; zij begeleidt kerkelijke gemeentes bij vraagstukken, zoals het pastoraat. U bent allen van harte welkom bij een van deze bijeenkomsten. Mirjam Vermeij.

Pastoraal Werkverband 4 november 14.00-16.30 uur.
Maandagmiddag 4 november is er een Pastoraal Werkverband in de Rode Zaal van de Pelgrimskerk. We beginnen om 14 00 uur. Alle pastorale medewerkers zijn van harte welkom. Heb je een

onderwerp dat je wilt bespreken tijdens deze bijeenkomst, laat het weten. Dat kan bij ds. Mirjam Vermeij (dsmvermeij@gmail.com of 06 3864 8035).



GASTEN & VRIJWILLIGERS “FIETSMAATJES” GEZOCHT VOOR BADHOEVEDORP EN OMGEVING!

Samen met een maatje op een elektrische duofiets een rit maken in de omgeving bij Badhoevedorp. Dat kan vanaf nu! Gasten en vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website: www.fietsmaatjeshaarlemmermeer.nl of info@fietsmaatjeshaarlemmermeer.nl

Fietsmaatjes is bedoeld voor mensen die graag fietsen, maar dit alleen niet (meer) kunnen. Bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een beperking of mensen met dementie. Ook mensen die zich eenzaam voelen en van fietsen houden kunnen bij Fietsmaatjes terecht. Zij zijn de gasten.

Onze comfortabele duofietsen hebben elektrische trapondersteuning. De vrijwilliger fietst en stuurt en de gast kan meetrappen als zij/hij wil. Door Fietsmaatjes hebben de gasten en vrijwilligers meer sociale contacten, zijn zij vaker buiten en zijn meer in beweging Samen lekker fietsen en genieten!

Onze vrijwilligers zijn vitale en sociaal bewuste mensen die als fietsmaatje een gezonde, gezellige en zingevende vrijwilligersactiviteit hebben. Wij koppelen de gast en vrijwilliger, die vervolgens als vast duo elke keer samen fietsen op de elektrisch ondersteunde duofiets.

U kunt natuurlijk ook met uw partner, familie of een bekende samen fietsen, u schrijft zich dan in als duo. Samen bepalen de Fietsmaatjes hoe vaak en hoe lang ze gaan fietsen. Gemiddeld zijn zij 1-2 uur samen op pad en fietsen gemiddeld 2 keer per maand. Zo hebben ze als fietsmaatjes gezellig contact, genieten van hun eigen omgeving en zijn gezond in beweging. Dankzij een mooie donatie van de Lions Badhoevedorp en van Zorg&Zekerheid konden we als Fietsmaatjes Haarlemmermeer onze vijfde fiets aanschaffen. Ook zijn we zijn heel blij dat we onze fiets mogen stallen bij Zorgcentrum De Meerwende: droog en veilig. (Extract persbericht van Juliette Duijnstee).

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA.

<u>Datum:</u>	<u>Onderwerp(en):</u>	<u>Tijd(stip)en:</u>
14 sep	BBQ (aanmelden tot <u>uiterlijk</u> 11 sep)	17.00-20.00 uur.
15 sep	Startzondag	10.00 uur.
29 sep	Gemeentevergadering	11.30 (<i>na de koffie na de dienst</i>).
08 okt	College van Kerkrentmeesters	20.00 uur.
10 okt	Wat is pastoraat? (Karavanseraï)	13.30-16.00 uur.
10 okt	Wat is pastoraat? (Karavanseraï)	19.00-21.30 uur.
13 okt	TOP2000 (in de kerkdienst)	15.00 uur.

KOPIJ via: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Roerdompstraat 17A (Karavanseraï).

Aanleveren: woensdag 16 oktober vóór **18.00** uur.

"MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 25 oktober in uw brievenbus.